



De Beijumer

Woensdag 17 juli 2024, J09N03

Wijkkrant de Beijumer, p/a Postbus Postbus 60007. 9703 BA Groningen. E: redactie@debeijumer.nl W: www.debeijumer.nl

Een nieuwe toekomst voor AH Beijum

Het nieuws is al enige tijd bekend in Beijum: de vestiging van Albert Heijn Beijum gaat over naar een nieuwe eigenaar. Alice Meins geeft het stokje over aan Hendrik Jan van der Heide, ook eigenaar van twee AH-filialen aan de Rijksweg.

door Johan Fehrmann

Over de staat van de winkel tijdens de afgelopen jaren kunnen we kort zijn. Toen het nieuws over de nieuwe eigenaar bekend werd, regende het juich-reacties via wijkwebsite Beijumnieuws en het aanverwante Facebook-account. Opluchting. Het illustreert de betrokkenheid van Beijumers bij hun Albert Heijn. Als redactie van deze krant hebben we besloten om niet terug te blikken op de afgelopen jaren van de winkel, maar het vizier op de toekomst te richten.

Mijnheer Van der Heide, gefeliciteerd met de nieuwe winkel in Beijum.

Ja, dank, als een Albert Heijn-ondernemer zijn of haar winkel wil verkopen, dan wordt deze aangeboden via de franchisevereniging. Toen bleek dat het om de winkel in Beijum ging, werden wij meteen enthousiast.

Hoe komt u aan dat enthousiasme?

Het betreft een winkel met uitdagingen, maar ook een met veel mogelijkheden. Met enige regelmaat weten klanten uit Beijum onze winkels aan de Rijksweg te vinden, dus hoe mooi is het dat wij nu naar de Beijumers toe mogen komen? Wij kennen de klant en de klant kent ons, het voelt gewoon vertrouwd. Qua timing kwam de overname ons ook precies goed uit: een aantal mensen binnen



De winkel waarmee het ooit allemaal begon

ons bedrijf heeft zich dusdanig weten te ontwikkelen dat zij ook wel weer toe zijn aan een nieuwe uitdaging.

Hoe gaat u of hoe gaan jullie die uitdaging vormgeven?

Wat wij aan de Rijksweg doen, willen we ook in Beijum gaan doen. Het valt te vergelijken met voetbal: je moet zorgen voor voldoende spelers op het veld die gemotiveerd zijn en graag willen leren. Ze moeten op de goede plek staan – een spits moet niet in de verdediging staan om goed tot z'n recht te komen of andersom. Als het

team op de juiste wijze weet samen te werken, gaat het balletje beter rollen en ziet het spel er ineens veel makkelijker uit.

Het zal even tijd nodig hebben?

Ja, alles gaat natuurlijk niet van de een op andere dag, maar met een beetje geduld, liefde en aandacht werken we samen toe naar een podiumplaats, daar zijn wij van overtuigd.

Kunt u een tipje van de sluier oplichten? Hoe van AH-Beijum weer een topwinkel te maken?

Een winkel waar de wijk trots op is en waar men graag komt?

Een winkelinrichting – 'het speelveld' – moet ook kloppen om lekker te kunnen spelen. Het gras moet fris en gemaaid zijn en de belijning goed aangebracht. Wij vinden dat de indeling (lay-out) van de winkel verbeterd kan worden en werken aan een plan. Ook het assortiment zal onder de loep genomen worden. Er moet een ruime keuze zijn aan producten voor alle soorten klanten, ongeacht de omvang van de portemonnee. De AH-formule sluit hier gelukkig goed bij aan met diverse merken, van AH Basic en AH huismerk tot A-merken, AH biologisch en AH excellent. Kortom, een winkel voor iedereen.

Veel succes gewenst.

Dank, wij hebben er heel veel zin in om 15 juli te mogen beginnen en zien ernaar uit u te mogen begroeten.

Medemiddenstander Sandra Hoogenberg van de gelijknamige dierenwinkel is opgetogen: 'Een heel goede ontwikkeling, ik hoop echt dat de boel nu aantrekt en dat het weer gezellig boodschappen doen wordt in het winkelcentrum.'



De Albert Heijn krijgt een nieuwe naam | Foto © Fronczek Fotografie

Pagina 2-3

- BOB

Pagina 4-6

- Wijkvernieuwing

Pagina 7

- Activiteitenpagina

Pagina 8

- Werkgroep Groene Long
- Achter het hek

Pagina 9

- Kruid en onkruid
- Natuurfoto van de maand

Pagina 10

- Uit het verleden
- Lustrum Boeskoolnijs

Pagina 11

- Buurtacademie

Pagina 12

- Het verhaal van Danny Nguyen

Pagina 13

- Voor en Door Beijum

Pagina 14

- Beijum Bij Elkaar

Pagina 15

- Beijum in bedrijf

Pagina 16

- Ik ga op vakantie

Pagina 17

- Odensehuis

Pagina 18

- Maai mij niet

Pagina 19

- Column
- Kerkdiensten

Groeten uit Beijum | Foto © Jaap van Leeuwen



De redactie van De Beijumer wenst iedereen een mooie zomer!



En toch de Beijumer? Bestel de  sticker. Bel dan (050-5422807)



Informatie van de bewonersorganisatie

www.beijum.org

Verkeersveiligheid Kardinge

In de Beijumer van maart jongstleden was de brief opgenomen die de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) 9 maart naar de gemeente stuurde over de verkeersveiligheidssituaties ter hoogte van de kruising busbaan Huizingermaar met de P&R Kardinge en de kruisingen van het fietspad Garsthuizermaar (langs de skatebaan) en de rijbanen van P&R Kardinge.

Voor het tweede punt heeft de BOB in het verleden meermalen aandacht gevraagd van de gemeente. Feitelijk gaat het om een zeer gevaarlijke situatie die in wezen vrij gemakkelijk aan te

pakken is. Van de gemeente is nog geen reactie ontvangen.

De BOB heeft daarover aan de bel getrokken



Bewonersorganisatie Beijum

De doelstelling van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) is 'samen met andere betrokkenen werken aan een leefbaar Beijum'. De door de gemeente erkende bewonersorganisatie probeert een zo goed mogelijke inbreng te leveren bij het signaleren van zaken die verbeterd moeten worden en het stimuleren dat goede plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, samen met zoveel mogelijk andere betrokkenen.

De Bewonersorganisatie neemt daarom actief deel aan de Wijkvernieuwing Beijum en is trekker van het Wijkplatform, zowel digitaal (beijum.nl) als fysiek (o.a. de maandelijkse Wijkloop). Ook wordt samengewerkt met andere bewonersorganisaties, bijvoorbeeld de Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starckenborgh.

Lid worden van de BOB? Meedoen met de werkgroep Groen, Grijs en Verkeer? Binnen de BOB een nieuwe werkgroep oprichten? Meld je aan bij bob@beijum.org.

Aanpak wijkring Amkemaheerd en Emingaheerd

Het is al weer een flinke tijd geleden dat er tot in de gemeenteraad heel wat te doen was over de veiligheid op de wijkring van Beijum: de Amkemaheerd en de Emingaheerd.

Bovendien is in het kader van de wijkvernieuwing aangekondigd om het aangezicht van de wijkring en de fietsroutes in de wijk aan te pakken.

De gemeente heeft toegezegd

dat over de aanpak van de wijkring na de zomervakantie een voorstel gepresenteerd zal worden.



Paden Groene Long

Ondanks eerdere toezeggingen van de gemeente is er nog steeds geen begin gemaakt met de aanpak van de paden in de Groene Long. De verhandingen op meerdere van die paden is erg slecht. Het is één van de punten die de Bewonersorga-

nisatie Beijum na de zomervakantie aan de orde gaat stellen in het overleg met stadsdeelbeheerder Anna Bloem. Zie over dat overleg de BOB-pagina's in de Beijumer van juni jongstleden.



Wijkkunstwerk

In het kader van de wijkvernieuwing Beijum is een bedrag van 150.000 euro beschikbaar voor een wijk-

kunstwerk. De Bewonersorganisatie Beijum is betrokken bij het overleg daarover. Dat overleg is overigens al een aantal jaren

geleden van start gegaan. Door allerlei oorzaken, met name personeelswisselingen binnen de gemeentelijke

organisatie, heeft dat overleg een flinke tijd stil gelegen. Maar inmiddels is er een nieuwe werkgroep gevormd die er mee

aan de slag is gegaan.

Wordt vervolgd.

Melden klachten openbare ruimte... ... Overlast en zorg melden

Doet een lantaarnpaal het niet? Zie je zwerfvuil? Losse tegels? Is de ondergrondse container vol of doet hij het niet? Een fietswrak? Een verwaarloosd plantsoenvak?

Meld het eenvoudig online via meldingen.groningen.nl. Bellen kan ook, bel 14050 of via WhatsApp 06 12 82 39 73

Niet eens of tevreden over de afhandeling van een klacht? Mail dan naar info@beijum.org. De bewonersorganisatie neemt dan contact met je op.

U hebt (regelmatig) overlast van één of meer personen. En het is u niet gelukt om dit zelf op te lossen. Of u maakt zich zorgen over iemand in uw buurt. Bij-



voorbeeld:

- Overlast door burens, jongeren, drugs, alcohol, horeca, houtrook/houtkachels.
- Verwaarloosde of gevaarlijke dieren.
- Mensen die zorg nodig hebben: psychisch, verslaving, verwaarlozing, huiselijk geweld, buitenslapers.

Meer informatie en/of een melding maken? Ga dan naar <https://gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden>.

- Is er acuut gevaar? Bel 112
- Is ingrijpen door de politie nodig vanwege overlast maar is er geen spoed? Bel 0900-8844
- Voor overige meldingen kunt u online een melding doen.

Zomer puzzel

Stuur de oplossing naar bob@beijum.org. Onder de goede inzendingen verloten wij vijf cadeaubonnen

ACTIVITEITEN	DRINKEN	KERMIS	SPORTEN	WATER
BADMINTON	FEEST	MEEDOEN	SPIJKER EN SPELWEEK	WIJKBUDGET
BADPAK	FIETSEN	MULTICULTUREEL	STRANDBAL	ZILVERMEER
BARBECUE	FRUIT	ONTSPANNEN	THUIS	ZOMER
BELLENBLAAS	GEZELLIGHEID	PLEIN	TREFPUNT	ZOMERAVOND
BEIJUM	GEZOND	REIZEN	UITRUSTEN	ZONNEBADEN
BRUIN	GROEN	RELAXEN	VAKANTIE	ZWEMBROEK
BRUISEND	HANDDOEK	SCHOON	VEILIG	ZWEMMEN
BUITENLAND	HEERDENHOES	SKEELEREN	VISSEN	
DINGEN	KAMPEREN	SLIPPERS	VRIENDEN	

S	D	I	N	G	E	N	E	T	S	U	R	T	I	U	S	B	Z	O	
S	P	O	R	T	E	N	M	B	D	R	I	N	K	E	N	A	S	E	
I	R	I	J	V	R	E	T	A	W	M	E	E	D	O	E	N	R	A	K
M	W	I	J	K	B	U	D	G	E	T	I	T	H	U	I	S	B	A	E
R	A	T	E	E	M	F	K	A	S	Z	N	N	N	F	F	E	L	O	
E	Z	I	J	R	I	R	Z	I	L	V	E	R	M	E	E	R	C	B	D
K	U	O	N	E	O	E	I	E	D	N	G	B	R	E	U	U	N	D	
M	A	T	M	M	F	P	N	R	T	Z	E	R	E	S	I	E	E	N	
S	O	M	E	E	P	P	E	S	W	S	Z	U	L	T	T	T	L	A	
N	T	R	P	E	R	E	U	E	P	I	E	I	E	I	B	B	L	H	
E	Z	R	R	E	H	A	M	N	V	E	L	N	E	E	A	R	E	E	
D	W	S	A	I	R	B	V	R	T	R	L	T	K	N	D	U	B	I	
A	E	V	B	N	R	E	E	O	N	A	I	W	S	R	P	I	G	T	
B	M	U	I	O	D	L	N	O	N	V	G	E	E	I	A	S	E	N	
E	M	S	E	S	A	B	O	D	I	D	H	E	N	E	K	E	Z	A	
N	E	K	N	X	S	H	A	T	N	I	E	L	P	D	K	N	O	K	
N	N	D	E	B	C	E	C	L	V	E	I	L	I	G	E	D	N	A	
O	O	N	T	S	P	A	N	N	E	N	D	G	R	O	E	N	D	V	
Z	E	I	J	U	M	L	E	E	R	U	T	L	U	C	I	T	L	U	M

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Links of rechts lopen op weg of fietspad ?

Loop je links of rechts op een fietspad of weg ? In de Beijumer van april 2020 plaatsten we er een artikel over. Dat leverde toen flink wat reacties op. Intussen is de drukte op de paden in o.a. het Kardingengebied verder toegenomen. Aanleiding om het artikel van destijds nog eens te plaatsen.

Allereerst: als er een voetpad is moet je die als voetganger gebruiken. Dat lijkt simpel maar dat is het niet altijd: langs het Koerspad tussen Beijum en Le-

wenborg loopt bijvoorbeeld een paadje dat je een voetgangerspad zou kunnen noemen, maar dat is het officieel niet: je mag ook lopen op het Koerspad zelf. En als een weg een auto-weg is mag je er als wandelaar niet op. Maar verder is links of rechts lopen op een fietspad of een weg je eigen keuze: je bent niet verplicht links of rechts te lopen.

Feit is dat, als het donker is en jij niet goed zichtbaar bent, links lopen verstandig is.

Je loopt dan niet het risico dat een jou achterop komende berijder van een voertuig jou niet ziet en je aanrijdt, en omgekeerd zie je wie jou tegemoet komt, zodat je in de berm kunt stappen om een aanrijding te voorkomen.

Is het licht, of ben je als voetganger ook bij donker goed zichtbaar (bijvoorbeeld door goede verlichting op borst en rug te dragen), dan lijkt het rechts lopen voorkeur te verdienen. Wie je van achteren

komt passeert jou normaal, en wacht bij een tegenligger tot die tegenligger voorbij is. Het enige mogelijk vervelende punt is dat je het als voetganger niet prettig vindt dat je niet ziet wie je achterop komt. Maar dat heb je als fietser ook (en een klein kind op een fiets laat je toch ook niet links rijden?) En wat verwacht je van de (brom)fietser of auto die jou tegemoet komt terwijl jij links loopt en er een tegenligger aan komt ? Pal voor je neus stoppen ? Wat vind je daarvan als hardloper ?

Kort en goed: is het licht of ben jij door lichten goed zichtbaar in het donker, loop (en ren) rechts op weg en fietspad, of stap, als je links loopt, in de berm bij een tegenligger.

Mee eens? Niet mee eens? Laat het ons weten: bob@beijum.org

Werkgroep Groen, grijs en verkeer van de Bewonersorganisatie Beijum.



Pagina's Wijkvernieuwing



Samen werken aan de Wijk: Wijkvernieuwing Beijum

Op maandag 24 juni was er een Wijkvernieuwingsmarkt in Wijkcentrum Het Trefpunt. Deze markt werd georganiseerd door de werkgroep Wijkvernieuwing en de gemeente. Tijdens deze avond gaven de gemeente en bewoners met behulp van informatiekramen uitleg over projecten in de wijk. Uiteraard was het ook mogelijk om vragen te stellen en in gesprek te gaan.

De Wijkvernieuwingsmarkt begon om 19.00 uur met een openingswoord van Iwan Jordan, voorzitter van de Werkgroep Wijkvernieuwing. Vervolgens gaf Minetta Koornstra, projectmanager Wijkvernieuwing Beijum, een introductie van de verschillende projecten en de aanwezige kramen.



Na de presentatie gingen de bezoekers naar de tweede zaal, waar acht tafels klaar-

stonden over projecten zoals Opgroeien in Beijum, De Verlengde Schooldag, Ouder Wor-

den in Beijum, Kansrijk Oost, Beijum in Bedrijf, Heerdenaankpak, Aanpak Beijumerweg,

Doefmat, Energie en Duurzaamheid, en het Wijkbudget. De sfeer was goed en veel

mensen waren enthousiast. Er werden veel vragen gesteld en interessante gesprekken gevoerd.

Vooraf de onderwerpen groen en verduurzaming, woningbouw, cultuurhistorie en participatie waren populair. Uit de gesprekken met bewoners bleek dat er behoefte is aan beter contact tussen jong en oud, bijvoorbeeld door samen activiteiten te organiseren. Ook was er interesse in het ruilen van woningen.

Aan het einde van de avond verzamelde iedereen zich weer in de eerste zaal om feedback te geven en de avond samen af te sluiten. Al met al was de wijkvernieuwingsmarkt een succes.

Houd De Beijumer, de Beijum Bruist-website of onze Facebookpagina in de gaten voor meer informatie over een volgende bijeenkomst.

Wijkbudget: Na het stemmen volgt de evaluatie



Tja, het liep dus toch wat anders. In plaats van een spetterende slotdag om je stem te laten horen op 6 juli bij de Grote Groene Zomermarkt, werd het letterlijk een dag vol spetters en code geel en dus geen zomermarkt. Dus hoe dan verder?

Uitvoering

Allereerst hebben we natuurlijk alle geweldige ideeën beloofd. Zo krijgt de Kerstpakkettenactie extra geld voor nog meer pakketten, vooral voor kinderen. Er komt een nieuw bingo apparaat, een bloembommenactie, bankjes en een heksenketel bij de vuurplaatsen nog veel meer. Alle indieners hebben inmiddels bericht ontvangen.

Waar nodig krijgen mensen hulp van de Werkgroep Wijkbudget om hun plannen goed uit te voeren. Soms gewoon wat advies, soms een beetje extra geld als ze iets te voorzichtig zijn geweest met hun inschatting van de kosten.



Niet alleen online, ook fysiek kon er gestemd worden.

Evaluatie

Helemaal tevreden zijn we nou ook weer niet. Want we bereiken wel een heleboel mensen, maar lang niet allemaal. Voor een wijk als Beijum met veel verschillende culturen en leeftijden vinden wij dat op z'n minst vragen oproepen. Daarom gaat de komende tijd Frank Huigen, een stagiair bij WIJ Beijum, 'de holt op'. "Ik zou graag willen weten waarom mensen niet meedoen. Moeten we iets veranderen aan

de manier waarop wij bewoners proberen te bereiken?" Hij zal "in gesprek met verschillende sleutelfiguren in de wijk", mensen hun mening vragen, je kunt een enquête invullen (zie de QR-code) of hem gewoon een mail sturen (frank.huigen@wij.groningen.nl).

Na de zomervakantie gaan we op basis van de uitkomsten van zijn bevindingen, maar ook onze ervaringen als werkgroep, het proces van de laatste drie

jaar evalueren. En dan kijken hoe we verder gaan. En we kunnen je nu al vertellen, er gaat wat veranderen!



Wederkerigheid in de praktijk

Samen wandelen naar de initiatieven vanuit Beijum in Bedrijf

Hoe wordt in Beijum vormgegeven aan wederkerigheid? Hoe ziet deze onderlinge samenwerking eruit en wat kunnen we daarbij van elkaar verwachten? Die vraag probeerden we tijdens de Sterk Netwerk-bijeenkomst op 20 juni te beantwoorden.

Wie goed doet...

De bijeenkomst begon in De Bron, waar na een kort welkomstwoord door Els Bruinewoud van de Voorbereidingsgroep, voorzitter van de kerkenraad Jan de Jong vertelde over de vele activiteiten die door kerkgangers georganiseerd worden. Hij begon met het verhaal van de kerk zelf: "Het zal een hele opluchting zijn, ik ga dus geen preek geven. De Bron is niet zomaar een kerk voor het eigen clubje, maar een kerk in de wijk, samen doen met anderen." Hij vertelde over de koffiebijeenkomsten op woensdag en vrijdag, over de wekelijkse meditatiesessies, maar ook over



Bijeenkomst in De Bron.

de jaarlijkse spulletjesmarkt. Hiervan gaat de opbrengst naar een goed doel, bijvoorbeeld de camping in Grootegast voor mensen met weinig geld. "Ons doel is niet om mensen te bekeken; doel is wie goed doet, goed ontmoet."

"We willen alles"

Voordat we begonnen aan een wandeling naar drie van de locaties van Beijum in Bedrijf, gaf Marcella Gortmaker, projectleider van Beijum in Bedrijf, een korte presentatie over de ambities, doelen en plannen voor de komende jaren. Op allerlei fronten gebeurt er van alles om steeds meer Beijumers te betrekken bij hun wijk. Dat gaat over:

- ondersteuning waar nodig bij bewonersinitiatieven (buurtkasten, freubelinoop)
- activiteiten gericht op werk en participatie (wijk-gilde, buurt-academie)
- elkaar ontmoeten en samen koken/eten (Beijum kookt)
- elkaar helpen en ondersteunen (naaiatelier, tuinploeg, Odensehuis)
- werken aan een groenere wijk (grofvuilacties, recyclepunt)

"Mensen kunnen zich bij vrij-



willigerswerk, bij de Wijk-gilde en de Buurt-academie lekker verder ontwikkelen."

Het idee is om over een paar jaar het aantal bezoekers op de verschillende locaties te verdubbelen. "We willen alles. Is het er niet, dan kijken we hoe we dit - met wijkbewoners - voor elkaar kunnen krijgen."

Rondje praktijk

Met de reis-leiders Ruud, Els en Marleen gingen we in kleine groepen langs drie van de locaties van Beijum in Bedrijf: het Heerdenhoes, de Amkemakoe-

pel en de Kringloop. Dicht bij elkaar zodat het in een uurtje te behappen was. We hoorden van de deelnemers wat ze allemaal deden - voor de omgeving, voor de wijk, maar vooral voor de

ander.Immers: de ander ben je zelf toch?

De presentatie en meer informatie over Beijum in Bedrijf vind je op beijum.nl.

Sterk Netwerk Beijum is een platform voor maatschappelijke organisaties en initiatieven in Beijum. Bewoners, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en gemeente bundelen hierin hun krachten. Door zich op deze manier met elkaar te verbinden, elkaar beter te leren kennen en waar nodig te helpen, kunnen de leden bijdragen aan het bouwen van een veerkrachtige wijk.

De volgende Sterk Netwerk bijeenkomst is op 17 oktober.

Communicatieonderzoek Beijum

Van maart tot en met mei is er een communicatieonderzoek gedaan in Beijum. Een van de redenen hiervoor was om te begrijpen welke communicatiemiddelen bewoners kennen en gebruiken. Ook is onderzocht hoe Beijumers zoeken naar informatie, en is er gekeken naar welke (maatschappelijke) voorzieningen bewoners kennen en gebruiken. Het doel van het onderzoek is om de communicatie in en richting Beijum beter te laten passen bij de wijk en haar bewoners.

In totaal hebben meer dan 400 mensen meegedaan aan het onderzoek, waarvan ongeveer 350 mensen de hele vragenlijst hebben ingevuld. Dit is een goede hoeveelheid voor een betrouwbaar onderzoek. Op veel verschillende plekken in de wijk (bij bijvoorbeeld de Albert Heijn, het gezondheidscentrum en de wijkcentra) hebben we posters en flyers met QR-codes gedeeld, zodat bewoners met het onderzoek mee konden doen. Ook zijn er op veel momenten studenten (van StudentLabs) in de wijk geweest om met iPads vragenlijsten bij mensen af te nemen.

Uitkomsten

Het is interessant om te zien dat tegenwoordig veel mensen (79%) online naar informatie over de wijk zoeken. De meeste



mensen doen dit via de website van de gemeente Groningen (vooral jongere generaties), de website van het Bewonersplatform (www.beijum.nl), de website van wijkkrant de Beijumer of Nieuwsbrief Oost van de gemeente Groningen.

Wat verder opvalt, is dat bijna de helft (47%) van de Beijumse bevolking via papieren media, of anders gezegd 'fysieke bronnen', naar informatie zoekt. Dit is vooral populair bij oudere generaties. Het belangrijkste papieren medium is de Beijumer, maar ook de Wijk-gids, de

Gezinsbode en flyers/posters in de wijk worden nog redelijk veel gebruikt.

Slechts 19% van de bewoners haalt via anderen informatie op over de wijk, waarbij vooral het contact met burens belangrijk is. Ook vraagt een redelijke groep inwoners aan vrienden of familie of bij organisaties in de wijk om informatie.

De meeste mensen die naar informatie zoeken, zoeken naar activiteiten in de wijk (57%). Het verschilt per leeftijdsgroep naar wat voor soort activitei-

ten vaker of juist minder vaak wordt gezocht. Ook wordt er veel gezocht naar informatie over de wijkvernieuwing (46%) en wijkorganisaties (31%).

Het winkelcentrum in West is een plek met veel voorzieningen waar bijna alle bewoners gebruik van maken. Andere populaire voorzieningen in de wijk zijn het gezondheidscentrum, de twee wijkcentra (Trefpunt en Heerdenhoes), de Forumbibliotheek, de Wiershoek en de kringloop van WerkPro.

Winnaars

Onder de bewoners die mee hebben gedaan aan het onderzoek hebben wij, zoals beloofd, cadeau- en wijkbonnen verloot. De winnaars hiervan hebben recent een mail gekregen.

Vervolg

Er zal verder onderzoek worden gedaan door met een aantal bewoners in gesprek te gaan over hoe de communicatie in en rondom de wijk kan worden verbeterd. Met een gemiddelde beoordeling van een 7,3 zijn de meeste bewoners tevreden met de communicatie, maar er zijn ook concrete ideeën en suggesties gegeven om deze te verbeteren. Aangezien we veel aanmeldingen voor het verdere onderzoek hebben gekregen, zullen wij niet met iedereen in gesprek gaan. De groep waarmee we in gesprek gaan zal willekeurig worden gekozen en zal binnenkort een mail van ons ontvangen.

Heb je vragen over het onderzoek of de uitkomsten? Mail deze dan naar : communicatiebeijum@groningen.nl.

Olga Commandeur opende de WalkintheParQ route in Beijum

door Charlotte Siekman

Op 26 juni gebeurde er iets bijzonders in Beijum: Olga Commandeur opende de nieuwe WalkintheParQ route. Dit was het resultaat van een wens die ongeveer 1,5 jaar geleden werd uitgesproken door een bewoonster, Gertrud. Zij wilde graag een beweegrouten in Beijum.

Met de hulp van betrokken bewoners zoals Joop en Theo, ondersteuning van de gemeente Groningen en samenwerking met WalkintheParQ, hebben we deze wens kunnen realiseren.

WalkintheParQ helpt ouderen om meer te bewegen tijdens het wandelen. Langs de route staan paaltjes met QR-codes. Als je de code

scant, krijg je oefeningen te zien die speciaal zijn ontworpen door een fysiotherapeut. De oefeningen zijn geschikt voor iedereen, of je nu in een scootmobiel zit, met een rol-lator loopt, of gewoon wandelt. Olga Commandeur laat in video's zien hoe je de oefeningen moet doen. Deze oefeningen helpen om balans, coördinatie en spierkracht te verbeteren, en voorkomen valpartijen.

De komst van Olga Commandeur naar Beijum was voor mij het hoogtepunt. Ze is de ambassadeur van bewegen en heeft al veel mensen in beweging gebracht met het televisieprogramma 'Nederland in Beweging'. Vier jaar geleden, tijdens de coronacrisis, zou Olga naar Beijum komen voor de Balkon Beweegdag, maar helaas werd ze toen ziek en kon ze niet komen. Daarom was ik vastbesloten om haar nu wel



naar Beijum te krijgen. En dat is gelukt! Ondanks de warmte was de opkomst groot. Na een openingswoord van Beijum Beweegt, WalkintheParQ en natuurlijk Olga Commandeur, begon iedereen enthousiast te bewegen. Olga gaf een leuke warming-up en vertelde ons over het belang van bewegen bij het ouder worden. Daarna volgde de officiële opening en liepen we samen de route en deden de oefeningen.

Aan het eind bedankten we Olga, Joop en Theo met een bos bloemen. Joop en Theo hebben namelijk hard gewerkt aan het plaatsen en verstevigen van de paaltjes langs de route. Tot slot was er nog een gezellige afsluiting bij het Trefpunt met drankjes en gezonde hapjes.

Het was een geweldige middag en een mooie start voor de nieuwe beweegrouten in Beijum!

Planning werkzaamheden Beijumerweg

Vanaf 15 juli vinden er werkzaamheden plaats aan de Beijumerweg, tussen de Emingaheerd en de Amkemaheerd. Wij streven ernaar om de overlast voor omwo-

nenden en overige Beijumers zoveel mogelijk te beperken door de werkzaamheden in de zomerperiode uit te voeren. Zoals het er nu naar uitziet, zullen de werkzaamheden voor

1 september afgerond zijn. Het laatste stukje van de Beijumerweg, vlak na de Wiershoeck tot aan de wijkring ter hoogte van de Amkemaheerd, wordt in dit tijdvak niet aangepast.

Hierover zijn we nog in gesprek. Als de werkzaamheden aan de weg klaar zijn, zullen in het najaar de bomen worden geplant.

Heb je vragen? Of wil je meer informatie?

Neem dan gerust contact op. Dat kan via e-mail:

communicatiebeijum@groningen.nl

Deelmobiliteitshub voor fietsers en scooters bij Winkelcentrum West

Vanaf augustus komt er iets nieuws bij winkelcentrum West: een plek voor fietsen en scooters die je kunt delen. Je kunt voor een scooter terecht bij Felix en Check, voor een fiets kun je terecht bij een GO Sharing en Bolt.

Deze zogeheten 'hub' komt op de parkeerplaats voor de Albert Heijn, naast de plekken waar je nu al je fiets kunt neerzetten. Op 31 juli en 1 augustus worden de werkzaamheden uitgevoerd. Voor het aanleggen van de hub worden twee parkeerplaatsen bij het fietsenrek gebruikt.

De aanbieders van de voertuigen zorgen ervoor dat er niet te veel fietsen en scooters staan. Als er bijvoorbeeld een evenement of activiteit wordt gehouden, zorgt de aanbieder ervoor dat de voertuigen worden verdeeld over verschillende plekken. De plek voor de fietsen en scooters is bewust in de buurt van het openbaar vervoer gekozen. De verwachting is dat hierdoor in de toekomst minder overlast zal zijn van geparkeerde fietsen en scooters, daarom is de deelmobiliteit een mooie laatste stap van je reis.

Op dit moment mogen de deelscooters en -fietsen op veel



verschillende locaties worden neergezet. Met de komst van deelmobiliteitshub wordt dit beperkt.

Voortaan kunnen deelscooters en -fietsers alleen op de daarvoor aangewezen plekken worden geparkeerd. Hierdoor zal de overlast van foutgeparkeerde deelscooters en fietsen voor bewoners worden verminderd.

Deelscooters kunnen bovendien tussen 01.00 en 06.00 uur 's ochtends niet worden gebruikt. Fietsen kunnen wel gedurende die tijd gebruikt worden.

Kunstwerk in Beijum

In 2019 is de vernieuwing van de wijk Beijum van start gegaan.

Een van de wensen die bewoners uitspraken, was een kunstwerk in de wijk. Deze wens is vervolgens

opgenomen in het actieplan Openbare Ruimte.

Op maandag 18 maart organiseerde cultuurcoach Kitty Boon van BijVRIJDAG een Cultuurcafé in Beijum. Tijdens deze

bijeenkomst is het project Kunstwerk in Beijum bekend gemaakt. Hierbij gaven wij aan dat we dit project graag samen met de bewoners van Beijum willen realiseren. We hebben een oproep gedaan aan bewo-

ners om mee te doen en mee te denken over het kunstwerk in een werkgroep.

Met enthousiasme hebben een aantal bewoners zich aangemeld voor de werkgroep.

Onlangs zijn we dan ook gestart met de eerste bijeenkomsten. Na de zomer verwachten wij u te kunnen informeren over de voortgang van het project Kunstwerk in Beijum.

Wijkvernieuwing 'Beijum Bruist!' werkt aan een wijk waar iedereen tot zijn recht komt en deelneemt aan de samenleving. Gemeente en woningcorporaties doen dat samen met bewoners, ondernemers en scholen.



www.facebook.com/beijumbruist
Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl

ACTIVITEITEN in de wijk

En? Genoten van de Grote Groene Zomermarkt op 14 juli? Als je dit leest, is het al 14 juli geweest. En deze krant was daarvoor al gedrukt. Er zijn dus twee mogelijkheden. Laten we beginnen met de beste: het was de veertiende prachtig weer. Geen regen, geen wind, niet al te heet. Met muziek, met leuke kraampjes, met lekkere ijsjes, met het poppentheater voor de kinderen en vooral heel veel gezelligheid!

Overige activiteiten

Donderdag 25 juli is er van 14 tot 16 uur kinderbingo in Het Heerdenhoes, voor groep 1 t/m 8.

Donderdag 1 augustus is er van 14 tot 16 uur kinderdisco in Het Heerdenhoes, voor groep 1 t/m 8.

Woensdag 7 augustus is er een Waterspektakel (luchtkussens met water) van 13 tot 16 uur. Locatie: Plein-Oost of Trefpunt (afhankelijk van de werkzaamheden aan de Beijumerweg).

Donderdag 8 augustus is er van 14 tot 16 uur kinderbingo in Het Heerdenhoes, voor groep 1 t/m 8.

Woensdag 14 augustus is er op Plein-Oost de Urban Day (BMX / Longboards / Graffiti en nog veel meer!) van 13 tot 16 uur.

Donderdag 15 augustus is er van 14 tot 16 uur kinderdisco in Het Heerdenhoes, voor groep 1 t/m 8.

Maandag 19 en dinsdag 20 augustus kunnen kinderen van 4 tot 16 jaar samen met hun ouders tussen 9 en 17 uur kostuums maken voor het zomercarnaval. Locatie: Het Trefpunt.

Woensdagmiddag 21 augustus vindt op Plein-Oost van 13 tot

Of...

Het goot, het was koud, het waaide zo hard dat de Grote Groene Zomermarkt opnieuw moest worden afgelast. En deze keer definitief voor dit jaar. Want volgende week begint de zomervakantie en dan zijn heel veel mensen weg uit Beijum... Gelukkig zijn er ook in Beijum nog wel leuke activiteiten de hele zomer. Dus als je niet weggaat, kom dan gezellig langs bij De Wiershoeck, Het Trefpunt, Het Heerdenhoes of...

Samenstelling:
Marleen van Leeuwen

16 uur het zomercarnaval plaats (Kindercarnaval en feestelijke activiteiten, waaronder de mechanische stier en bungee-run!). Om 12.30 uur vertrekt de Kindercarnavalparade vanaf Het Trefpunt door de wijk en eindigt op Plein-Oost.

Donderdag 22 augustus is er van 14 tot 16 uur kinderbingo in Het Heerdenhoes, voor groep 1 t/m 8.

En natuurlijk is er van **26 tot 29 augustus** de traditionele Spijker en Spelweek!

Terrasbingo

Elke dinsdag (23 en 30 juli, 6, 13 en 20 augustus: van 14 tot 16 uur terrasbingo voor volwassenen bij Het Heerdenhoes.

Openingstijden wijkcentra

Let op: tijdens de zomervakantie hebben wij gewijzigde openingstijden!

Heerdenhoes:

- woensdag 17 juli geopend tot 17:00 uur
- 22 juli t/m 1 september: maandag t/m vrijdag 08:30-17:00 uur

Trefpunt:

- woensdag 17 juli geopend tot 17:00 uur
- 22 juli t/m 1 september: alle werkdagen open tot 17:00 uur

Zomer in De Wiershoeck

Ook tijdens de vakantie gaan de gewone – en soms bijzondere – activiteiten door in De Wiershoeck, liefst buiten op het terras of in de Kersentuin. Dagelijks doordeweeks is er soep en het terrasje met koffie, thee fris en wat lekkers.

Oma Haas organiseert ook **de Scharrelfeestjes** voor kinderen in de zomermaanden.



Op **17 juli** is er weer een pannenkoekloop van 12 tot 13.30 uur. Het is de bedoeling dat dit een maandelijkse gebeurtenis wordt. Dus ook op 14 augustus. En zet alvast 18 september in je agenda!

Op **20 juli** is er de Stralende Zomermaaltijd.

Op **31 augustus** treedt Mja Mera op om 14 uur. Inloop vanaf 13.30 uur. Mja Mera (Nieuwgrieks voor 'Op een dag') is een muzikaal duo uit de stad Groningen. Karin Heesen (viool en zang) en Peter Rippen (accordeon, piano en zang). Tijdens hun optredens brengen ze klezmer (instrumentale muziek uit de Joodse cultuur in Oost-Europa), afgewisseld met aanverwante Oost-Europese muziek en eigen



nummers. Ook kan er af en toe een klassiek muziekstuk voorbij komen.

Kijk ook eens op wiershoeck.nl voor meer informatie over alle activiteiten.



Kom er Beijum!

Zet 26 september tot 2 oktober alvast in je agenda

Inmiddels een Beijumse traditie. Tijdens de Week van de Ontmoeting zijn er talrijke leuke en bijzondere activiteiten. Of het nou gaat om samen lekker eten, muziek maken of – wie weet – een optocht door de wijk. In *De Beijumer* van september staat het hele programma.

Dus (in goed Nederlands): save the date!



Beijum Bruist!



Nieuws van de werkgroep Groene Long

Vlinders

De vorige maand werd de 'tafel-punt' Waterbeestjes van de Natuurinfo-tafel aan het Kettingpad besproken en deze maand zijn de vlinders aan de beurt. Vlinders zijn insecten uit de orde van de schubvleugeligen, de Lepidoptera. De vleugels van vlinders zijn bedekt met vele kleine schubjes, vandaar de naam.

Dag- en nachtvlinders

In Nederland maken we onderscheid tussen dagvlinders en nachtvlinders. Dagvlinders hebben aan het einde van hun antennes een knopje, zoals bij een speld; nachtvlinders hebben meestal geveerde of draadvormige antennes. Dagvlinders vliegen alleen overdag, ze zijn dagactief. Nachtvlinders vliegen vooral 's avonds en 's nachts, maar er zijn ook soorten nachtvlinders die dagactief zijn, bijvoorbeeld de sint-jansvlinder en de kolibrivlinder.

Vlinders proeven met hun pootjes en weten op die manier op wat voor blad ze zitten en of dit een geschikte plant is om eitjes op af te zetten. Met hun pootjes bepalen ze ook de windrichting. Met hun antennes ruiken vlinders, ze vangen daarmee geurstoffen op. Vooral nachtvlinders met hun geveerde antennes zijn hier goed in.

Gammavlinder

De gammavlinder is een kleine



Gammavlinder

bruine uilvlinder. Deze nachtvlinder is zowel dagactief als nachtactief. Gammavlinders rusten vaak op een vlinderstruik tijdens de schemering. Vlinders leven van nectar die ze uit bloemen verzamelen door middel van een roltong. Als vlinders hun tong niet gebruiken, zit deze opgerold onder hun kop.

De laatste tijd vlogen er weinig vlinders rond, maar nu komt de zomergeneratie vlinders weer tevoorschijn. Vooral voor de dagpauwoog en de atalanta wordt het een prima zomer.

Dagpauwoog



Dagpauwoog

De rupsen van de dagpauwoog zijn inmiddels verpopt en komen nu en in de komende weken tevoorschijn.

Atalanta



Atalanta

In het voorjaar fladdert de eerste generatie vlinders rond. Daarna is er even een vlinderdip en in juli vliegt de tweede generatie vlinders in onze bloementuinen. Door de zeer natte meimaand van dit jaar was er in die periode bijna geen vlinder te zien; zelfs de koolwitjes waren bijna geheel afwezig, wat best bijzonder is.

Waardplanten en rupsen
Waardplanten zijn planten waarop een vlinder haar eitjes afzet. Wanneer de rups uit het eitje kruipt, zal die onmiddellijk van deze plant gaan eten om te groeien. Veel vlinders zijn sterk afhankelijk van specifieke planten. De dagpauwoog, de kleine vos, de gehakkelde aurelia en de atalanta kunnen niet leven zonder de brandnetel! De waardplanten hebben door de hoeveelheid regen dit voorjaar goed kunnen groeien en dat komt goed uit voor de nieuwe



generatie vlinders. Dit zijn o.a. de koolwitjes en het boomblauwtje, het landkaartje, de dagpauwoog en het icarusblauwtje.

Eerste generatie landkaartje



Atalanta

Het bijzondere aan het landkaartje is dat het een oranje voorjaarsvorm en een zwart-witte zomervorm heeft.

De zomergeneratie van het landkaartje



Atalanta

Zomervlinders zoals zandoojjes, atalanta en groot dikkopje zul je nu ook kunnen aantreffen. Als de zomer gunstig is, krijgt de atalanta in de loop van de zomer een derde generatie; ze zijn dan

voornamelijk in augustus en september te zien. Ook kleine vuurvvlinder, icarusblauwtje, hooibeestje en bont zandoojje kunnen drie generaties hebben. Het bont zandoojje heeft normaal gesproken drie generaties die elkaar overlappen van maart tot eind oktober.

Winterrust

Als het in september en oktober weer kouder wordt, gaan de vlinders in winterrust. De meeste vlinders in Nederland brengen de winter door als eitje, rups of pop. Een paar opportunisten – de kleine vos, de dagpauwoog, de gehakkelde aurelia en de citroenvlinder – brengen de winter door als vlinder. Voor sommige vlinders is het 's winters te koud in Nederland; zij vliegen naar een warm land.

De meeste vlinders overwinteren in beschutte hoekjes, in een schuur of in een holle boom, maar de citroenvlinder overwintert gewoon ergens aan een tak of aan een blad. De citroenvlinder kan zelfs overwinteren bij temperaturen onder nul, ze zullen niet zo gauw bevroren omdat ze 'antivries' in hun lijf hebben. Als de lentezon zich laat zien, komen de vlinders weer tot leven.

Voor informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met werkgroepgroenelong@gmail.com.

Achter het hek van de vroegere Innersdijk

Een groep enthousiaste wijkbewoners is samen met programmeer team Wijkvernieuwing van de gemeente en instanties in de wijk bezig om het vroegere Innersdijkterrein te ontwikkelen tot een plek waar alle Beijumers centraal staan.

door Ingrid Werleman,
foto's Renate Pool



Het gaat om een tijdelijke invulling van deze plek totdat het terrein een definitieve bestemming heeft. Een plek waar iedereen zich vrij voelt om, rekening houdend met de huisregels, gezamenlijk of individueel te recreëren.

Kort geleden ben ik samen met Renate Pool, die vanuit WerkPro dit project coördineert, het terrein van Innersdijk gaan verkennen. Tot mijn verrassing trof ik daar een grote diversiteit van allerlei prachtige inheemse planten en kruiden. Ik noem een paar namen: paarse aarereprijs, grote wilde peen, bijna uitgebloeide orchideeën en planten met een keizerlibel en een sprinkhaan.



Op dit moment doen de verschillende partners in dit project het nodige voorwerk om verschillende projecten op het terrein te realiseren. Gaandeweg zal in de wijkkrant meer informatie verschijnen. Renate is elke donderdagmiddag in het Heerdenhoes om vragen te beantwoorden en samen aan de verwezenlijking



van dit mooie project vorm te geven. Hopelijk zullen, indien mogelijk, de mooie inheemse

planten en struiken behouden blijven voor de wijkbewoners en toekomstige generaties.



KRUID EN ONKRUID IN STAD EN OMMELAND

Bijvoet (*Artemisia vulgaris*)

Sommige planten trekken meteen de aandacht met hun opvallende bloemen of bladeren, andere daarentegen zie je amper, ook al zijn ze behoorlijk groot. Ze staan (net als sommige mensen) gewoon in alle stilte en bescheidenheid groen te wezen en zelf als ze bloeien, worden ze zelden opgemerkt.

door kruidenvrouw Saskia Nieboer

Bescheiden verschijning

Een van die onopvallende planten is de bijvoet. Zij kan makkelijk anderhalve meter hoog worden en vaak vertellen cursisten, na een les over bijvoet, dat ze haar overal zien staan nu ze er eenmaal oog voor hebben. Braakliggende terreinen, bosjes langs grasvelden of wegen, achter in een verwilderde tuin – bijvoet is een opportunist en niet al te kieskeurig qua grond. De stengels zijn stevig en het donkergroene blad is diep ingesneden. Aan de onderkant is het wit, dat is een goed herkenningsteken. De plant bloeit met sierlijke, lang-



Bijvoet

gerekte aren van heel kleine, geelgroene bolletjes.

Goddelijke plant

Dat de plant zich in allerlei klimaten kan handhaven, weten we door verhalen uit de oudheid. Ze duikt in vele culturen op. De Perzen en Grieken wijdden haar aan Artemis, godin van de jacht, de vrouw en de maan. Artemis was bepaald geen lieverdje: ze streed voor vrijheid van vrouwen en beschermde hen met haar pijl en boog tegen verkrachting. In Egypte was de plant gewijd aan Isis, godin van de vruchtbaarheid, de landbouw en de maan, en bij de Romeinen aan Diana,



godin van de jacht en uiteraard ook de maan. Kelten vlochten voor de zomerzonnenevend een gordel van heilige bijvoetstengels, die hen moest beschermen tegen gevaren, ziekte, oorlog en ongedierte. Epilepsiepatiënten droegen een amulet van bijvoetwortel. Deze werking is vandaag de dag terug te vinden in de homeopathie.



Chinezen roemden dagelijks gebruik van de bijvoet; zij zou een lang en gelukkig leven geven. Nog steeds gebruikt men in de acupunctuur poeder van bijvoet, *moxa*, om acupunctuurpunten te verwarmen en extra te activeren.

Maar het allermooiste verhaal is toch wel dat van Hannibal, die met een leger over de Alpen moest. De soldaten waren uitgeput en zagen de klim niet meer zitten. Dankzij blaadjes bijvoet in hun sandalen kregen ze voldoende energie om de zware tocht te volbrengen.

Moeder van alle planten

Als familielid van de bijzonder bittere alsem bevat ook bijvoet bitterstoffen, maar dan veel mildere. Bitterstoffen activeren de lever, wat leidt tot meer energie en een goed humeur. Bijvoet wordt heel breed ingezet, maar speciaal als onder-

steuner rondom menstruatie, bevalling, overgang en allerlei vrouwenkwalen.

Daarnaast versterkt het kruid het verwarmingssysteem in het lichaam. Neem als u het koud hebt een lekker voetenbadje met bijvoet-afkooksel, doe het blad met de witte kant tegen de voetzool in uw schoen voor extra doorstroming of drink regelmatig een kopje bijvoetthee. U kunt ook op een blaadje kauwen; u zult ontdekken dat het blad dermate taai is dat je het niet kapot krijgt. Mogelijk is dit de eerste kauwgom die de mensheid ontdekte.

Smudge

Hebt u veel bijvoet in uw omgeving? Maak er dan een *smudgestick* van voor reiniging van uw huis na ziekte, ruzie of gewoon voor de lekker. Bind een bosje van ongeveer twintig bijvoetstukjes met ongebleekte katoen tot een stevig bundeltje en laat dit goed drogen. Om te *smudgen* steekt u het bundeltje aan. Blaas eventuele vlammen uit zodat de bijvoet alleen smeult en rook afgeeft. Leg de smudgestick nu op een schoteltje met zand en reinig de ruimtes met de vrijkomende rook.

Natuurfoto van de maand

Deze schitterende actiefoto van een ijsvogel werd gemaakt door natuurfotograaf Anton Kloof. Je kunt goed zien wat een prachtige kleuren de ijsvogel heeft: een oranjebruine onderkant en een helderblauwe bovenkant. De keel en de

zijkant van de hals zijn wit. Dit exemplaar is een mannetje; bij vrouwtjes is de onderkant van de snavel aan de basis oranje gekleurd.

Met hun dolkvormige snavel vangen ijsvogels vooral visjes,

al zullen ze andere waterbeestjes niet versmaden. Ze vissen meestal vanaf een uitkijkpost, zoals een overhangende tak, maar soms ook biddend; dan hangen ze snel met hun vleugels bewegend stil in de lucht, net als een torenvalk. Ijsvogels leven in heel Europa, afgezien van IJsland. Als

de winters maar niet te koud zijn – ook bij ons leggen veel ijsvogels het loodje als het in de winter te streng vriest. Dan kunnen ze immers niet bij hun voedsel, dat ze juist in de kou het hardst nodig hebben. Goed nieuws: het aantal ijsvogels in Nederland neemt gestaag toe. Waarschijnlijk is dat

mede te danken aan het uitblijven van lange aaneengesloten vorstperiodes. Als je een beetje geluk hebt, kun je deze schitterende vogel ook in ons eigen Beijum tegenkomen.

Meer foto's van Anton kunt u zien op <https://www.instagram.com/agk.fotografie/>.



Anton Kloof
PHOTOGRAPHY

Uit het verleden van Beijum

Onze mooie wijk Beijum bestaat alweer meer dan veertig jaar. In al die jaren is er veel gebeurd. En wie de geschiedenis van de wijk waarin zij of hij woont een beetje kent, is vaak meer betrokken bij de

eigen leefomgeving.

In 1983 ging de Dom Helder Camaraschool in Beijum van start met veertig leerlingen. Er waren een noodlokaal aan de Bentismaheerd en een depen-

dance aan de Onnemaheerd. De foto is eind januari 1993 gemaakt en stond in het *Nieuwsblad van het Noorden*.

Op de andere zwart-witte afbeelding is Eilardaheerd 93 te zien, gezien naar het noorden, met achter het Pedaalpad. De foto uit 1989 is gemaakt door Sjors Visscher en stond enige tijd geleden op de Facebookpagina Je bent een Stadjer als... Is het een schafkreet? Of...?

Heeft u aanvullende informatie over de foto's? Tips en/of achterliggende informatie zijn welkom. Ook worden lezers uitgenodigd om historische foto's in te zenden. Criterium: ze moeten minstens tien jaar oud zijn.

Mailadres: redactie@debeijumer.nl



'De wandelaar in Beijum loopt vele voetstappen weg'

'Ik moet eerlijk met jullie zijn. Ik kende Beijum nog niet, en toen ik zag hoe ver ik moest fietsen, dacht ik: waarom helemaal daarheen?'

De meeste van de veertig studenten Grafisch ontwerp van kunstacademie Minerva die zich de afgelopen maanden hebben gestort op Beijum komen uit andere landen, spreken Engels en kenden Beijum dus helemaal niet. Dat gold trouwens ook voor veel van de 'Groninger' studenten. Hun ontdekkingstocht al wandelend door de wijk leverde foto's, gedichten en boekjes op, maar ook animaties en kaarten.



Spelletje: Beijum is niet groot genoeg

Als je je intensief verdiept in een wijk, zie je heel veel verschillende dingen, leer je door

De wandelaar in Beijum

De wandelaar in Beijum,
Loopt vele voetstappen weg.

De honden zijn vaak uitgelaten,
Baasjes genieten rustig mee.

Waar je gaat reist water mee,
Geruisloos, zelfs stiekem ongezien.

Bomen observeren wat de ander niet zien kan,
En fluisteren elkaar de verhalen.

De wandelaar in Beijum verdwijnt zachtjes,
Bestaat in een deken van glimlachend groen.



Het verschil tussen bijen en wespen

de gesprekken die je hebt met Beijumers en kom je ook iets over jezelf te weten. En ook voor Beijumers die hier al vele jaren wonen, was het niet alleen een 'feest der herkenning', maar ook een nieuwe manier om naar hun eigen wijk te kijken.

Met dank aan Tijmen Hordijk van De Wijkmakers.



Praten met de baasjes van honden



Music: plekken waar muziek in zit

Boeskoolnijs - vierde lustrum

Dorpsblad Boeskoolnijs bestaat twintig jaar en heeft dit heuglijke jubileum in juni gevierd met een dubbeldik lustrumnummer voor alle dorpsbewoners van Zuidwolde en Noordwolde.

In 2004 verscheen de eerste uitgave van *Boeskoolnijs*, met vooral informatie over de verenigingen in de dorpen Zuidwolde en Noordwolde. Het blad ontwikkelde zich snel en is een medium geworden dat ieder kwartaal bijzondere verhalen van dorpsbewoners en interessante gebeurtenissen in de dorpen optekent.

Het succes van deze 'dorpsglossy' is te danken aan de vrijwillige inzet van (professionele) schrijvers, fotografen en vormgevers en natuurlijk aan de betrokkenheid van de lezers.

Bijzonder is ook dat Boeskoolnijs volledig advertentievrij is. Naast het abonnementsgeld van ruim driehonderd abonnees zorgen 'Vrienden van Boeskoolnijs' voor de financiële steun.

De redactie van *De Beijumer* wenst de collega's uit Noord- en Zuidwolde uiteraard geluk met dit mooie jubileum!



- In dit nummer:
- De geboorte van een glossy
- Beste toekomstige ik...
- Boeskoolnijs aan tafel
- Afzoenen en sluiten
- De beste foto van...
- Boescartoons

20 Zomer 2024
Jaren Boeskoolnijs



Groeten uit Kardinge | Foto © Jaap van Leeuwen

Goede start van het Buurtacademie-initiatief

Op 25 juni en 27 juni waren er twee inspiratiesessies over het initiatief tot het opzetten van een Buurtacademie. Tijdens deze inspiratiesessies werd teruggeblift op de vorige sessie en verteld welke stappen er in de tussentijd zijn gezet. Daarnaast werd verteld wat de buurtacademie inhoudt en toevoegt aan onze wijk.

door Ingrid Werleman en Maggy Kruse

Tijdens de bijeenkomsten droegen bewoners waardevolle en interessante ideeën

aan. Ook lieten ze weten dat ze het initiatief een warm hart toedragen. Er zijn formulieren beschikbaar met een eventueel aanbod dat nu voor de pilot in september tot december mogelijk is. Hierin moeten keuzes gemaakt worden; daarom horen we graag wat Beijum in ons programma zou willen zien. De reeds ingevulde formulieren geven een eerste indruk van wat de bewoners belangrijk vinden... mindfulness, klussen voor vrouwen, assertiviteitstraining, groen en duurzaamheid. Maggy vertelt: 'Naast de bijeenkomsten krijgen we ook online

veel vragen en suggesties voor de Buurtacademie. En voeren we regelmatig mooie gesprekken met bewoners die ons langzamerhand al weten te vinden. Wij nemen alle informatie en reacties die wij krijgen mee in de pilot én de toekomst.' We zijn ontzettend enthousiast en voelen dezelfde energie in de wijk. Dus laten we samen de buurtacademie een prachtige start maken.

Pilot Buurtacademie: september tot december '24
De Buurtacademie is een plek waar organisaties én bewoners



zorgen voor een gevarieerd aanbod in cursussen, trainingen en workshops voor de hele wijk! Met de focus op educatie, digitaal leren, zelfontwikkeling, duurzaamheid, zelfredzaamheid en creativiteit. Dit initiatief is gestart als samenwerkingsverband tussen Link050, Beijum in Bedrijf, Forum, en Werk en Participatie (trainingscentrum). Wij passen het aanbod zo veel mogelijk aan op de behoefte van de wijk en betrekken graag wijkbewoners die hun eigen talenten willen delen. Wij starten in de periode van september tot december dit jaar met een pilot. Dan beginnen we met een aantal workshops. We zijn heel benieuwd naar jouw favorieten. Mis je iets in het aanbod? Wat zou jij zelf willen/kunnen betekenen voor de Buurtacademie



(bijvoorbeeld actief meedenken, aanbieden workshop, kennis delen)? Of heb jij vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. Alle reacties nemen we mee in de pilot en de toekomst.

Sippie Keekstra:
sippie.keekstra@ groningen.nl
Maggy Kruse:
m.kruse@werkpro.nl

De Buurtacademie en stichting Buitengalerie organiseren:

Workshops poëzie en schilderen
Iedereen kan meedoen!

We maken met elkaar één of meerdere gedichten. Daarnaast biedt Stichting Buitengalerie workshops schilderen aan. Poëzie en schilderkunst brengen we later bij elkaar en verfraaien daarmee de wijk. Ook daar kunt u aan meedoen. Alle workshops zijn gratis.

Wanneer?

Workshops Poëzie: 10 september in de Amkemakoepel 's Middags van 14.00 tot 16.00 u 's Avonds van 20.00 tot 22.00 u

Workshops Schilderen: 17 september in de Amkemakoepel of het Heerdenhoes. Zelfde tijden 's middags en 's avonds.

Voor opgave en informatie kunt u mailen naar maggynindebuurt@gmail.com



Links: Schildering met gedicht. Rechts: Kooze Zijlstra. Kajuit Lewenborg

Terras Bingo

Voor volwassenen
14.00 - 16.00 uur

HEERDENHOES

DINSDAGEN:
23 & 30 juli
6, 13 & 20 augustus

'Ik wou dat ik die ID-kaart nog had'

Het verhaal van Danny Nguyen uit Vietnam

'Wij zijn heel gelukkig hier in Nederland. De Nederlandse mentaliteit is heel openhartig.' Dat zegt de in de Vietnamese hoofdstad geboren en getogen Danny (Dinh) Nguyen (63), een van de vele bootvluchtelingen die na 1980 in Beijum kwamen wonen. Hij is de derde zoon uit een katholiek gezin en heeft nog een zus. Zijn ouders wilden dat hij priester werd. Hijzelf zag liever een toekomst als piloot, maar door de oorlog liep alles anders.

door Willy Koolstra

Danny reisde als 23-jarige zijn oudere broer achterna, die het land een paar jaar eerder had verlaten. Die was in Nederland terechtgekomen nadat een schip van rederij Koninklijke Nedlloyd NV de mensen uit zijn boot had opgepikt. Danny volgde vijf jaar later. Hij wilde niet in dienst om tegen de Rode Khmer van Pol Pot te vechten. Zijn andere broer en zijn zus zijn in Vietnam gebleven.

Water scheppen

Het was een reis met veel ontberingen. 'We zaten met zestien mensen helemaal klem op een 6 tot 8 meter lange boot van slechts 1 meter breed. Vieren-twintig dagen waren we op zee voordat een Amerikaans schip ons redde en naar Singapore bracht. Al die dagen op zee hadden we nauwelijks te eten en kregen we een derde kopje water per dag. Na een storm kwam er water in de boot en moest iedereen helpen om het er weer uit te scheppen. Ik was te zwak om mee te helpen.' Om voor de vluchtelingen een ID-kaart aan te maken, kwam ieder van hen bij aankomst in Singapore op de foto. Danny: 'Ik was heel mager op die foto. Die ID-kaart ben ik kwijtgeraakt, wat ik echt heel jammer vind.' In Singapore leefde Danny bijna twee jaar in een groot vluchtelingenkamp met meer dan twintigduizend mensen. In die tijd werden zijn documenten klaargemaakt voor vertrek naar Nederland. Het was geen makkelijke tijd. 'We sliepen op de grond en kregen ongeveer 2 euro zakgeld per dag voor eten en sigaretten. Een bord eten kostte 50 cent.' De vluchtelingen mochten het kamp niet uit, het was omheind. 'We verlieten soms stiekem het terrein door een gat in het hek om in de stad te kunnen werken. Dan hadden we geld om lekkerder eten te kunnen kopen. We werkten meestal in de bouw, dat vond ik leuk werk.'

Pannen, lepels en vorken

Het was de regel dat de vluchtelingen naar het land gingen van het schip dat hen had opgepikt. Voor Danny was dat Amerika, maar omdat zijn

broer al in ons land woonde, kwam ook hij naar Nederland. Met een groep van honderd mensen ging hij eerst naar een opvangcentrum in Arnhem, waar hij anderhalf jaar verbleef. Vandaar werden mensen over het hele land verdeeld. Danny ging naar zijn broer in Groningen, bij wie hij een half jaar woonde. Daarna zwierf hij een aantal maanden door het land en logeerde bij Vietnamese vrienden in steden als Utrecht en Nijmegen. Ten slotte belandde hij in Venlo. Daar verbleef hij zes jaar en werkte bij Jaco B.V., een bedrijf dat kabels en optische vezels maakt. Hoewel Danny driehonderd uren Nederlands gevolgd had en het redelijk spreekt, had hij er op zijn werk veel moeite mee. Hij verliet Venlo en vertrok naar Rheinberg in Duitsland, waar hij in de keuken van een restaurant aan het werk ging. Taal was daar minder een probleem. 'Het was erg hard werken met weinig ontspanning. Van 's ochtends tien tot elf uur 's avonds zie je alleen maar pannen, lepels en vorken. Na elf uur douchen, slapen, opstaan, koffie drinken en weer aan het werk. Niets voor mij', zegt hij lachend.

Karaoke zingen

Vanwege problemen met de taal heeft Danny nog altijd weinig contact met Nederlanders. 'Alleen mijn buurman heeft geduld om naar mij te luisteren', zegt hij. 'Soms klopt ik zomaar bij de bureaus aan met een volle schaal loempia's. Ik wil graag gezelligheid, maar die taal!' Vanwege de taalbarrière van de eerste generatie trekken Vietnamese veel naar elkaar toe. Danny: 'Ik ken bijna elke

Vietnaames in Groningen. Vóór corona kwamen we elke week bij elkaar om karaoke te zingen. 'Met zijn kinderen, twee dochters en een zoon, spreekt hij meestal Vietnamese. Zijn kinderen gaan hier naar de middelbare school, maar voor Danny zelf was dat in Vietnam na het eerste jaar op de middelbare school niet langer mogelijk. Zijn vader was door de Amerikanen opgeleid tot vliegtuigmonteur; zijn oudste broer zat bij de Special Forces en vocht met de Amerikanen mee. Om die reden moest hij van school af van de communisten. Zowel zijn vader als zijn broer zijn gevangen genomen. Zijn broer heeft dat niet overleefd. Zijn vader kwam na ruim een half jaar vrij.

Kippenvel

Gelukkig had hij in die tijd een vriend van wie de vader professor was. Die gaf zijn zoon en ook Danny onderwijs aan huis. Danny was op de basisschool altijd goed in rekenen geweest en nu blonk hij uit in wiskunde. Op de basisschool was hij de beste van de klas en kreeg ieder jaar zoals stripboeken, schriften en potloden. Zijn vader bracht hem vaak naar school. Die was niet ver van het vliegveld waar hij werkte. Danny woonde daar intern en was alleen in de weekends en tijdens feestdagen thuis. 'Als ik op mijn vader moest wachten voordat hij me naar school bracht, speelde ik in de cockpit van het vliegtuig waar hij mee bezig was', herinnert Danny zich. Wat hij zich ook nog levendig herinnert, waren de dagen voor de communistische machtswisseling in de aanloop naar 30 april 1975. Soldaten keerden terug naar huis en lieten hun

uniformen en granaten achter langs de kant van de weg. 'Wij trokken als kinderen die stoere pakken aan en speelden met de granaten alsof het knikkers waren. Gelukkig is er nooit een ongeluk gebeurd, maar als ik er nog aan terugdenk, krijg ik kippenvel.'

Café

Dat Danny geen piloot kon worden, vindt hij jammer, 'maar de taal zat ook in de weg'. Ook dat hij geen priester is geworden, spijt hem niet. 'Dat kwam door de situatie, maar voor mijn kinderen wil ik dat ze verder komen. Ik ben heel streng voor ze. Als je kunt lopen, moet je naar school. Ze hoeven niet de beste te zijn, maar moeten wel hun best doen.' Danny ging terug naar zijn geboorteland nadat hij het Duitse Rheinberg had verlaten. Eerst voor familiebezoek gedurende een viertal weken. In 1994, een jaar later, voor een periode van ruim tien jaar. Hij runde daar een café in Saigon, maar verkocht dat na enkele jaren omdat de politie iedere dag langs kwam om geld te vragen. Daar hadden ze altijd wel een reden voor. 'Ze hadden geld nodig omdat hun vrouw jarig was of omdat hun zoon naar school ging.' In 2001 trouwde hij in Vietnam met Tam, de vrouw met wie hij later in Nederland ging wonen, nadat hij ook hier voor de wet met haar getrouwd was.

Opvoeding veel strenger

Zijn ouders hadden een bedrijf voor het verven van stoffen. Danny hielp hen vaak mee. 'Dat ging nog heel ouderwets. De stof ging in een bad met verf en werd urenlang verhit met kool. Je moest constant roeren door te draaien aan een handel.' Lachend doet Danny de beweging voor. Zijn broer in Vietnam heeft het bedrijf overgenomen.

'Nu niet meer met de hand hoor, met de machine!' In 2004 ging Danny terug naar Nederland; zes maanden later kwam zijn vrouw. Ze kregen een woning in Beijum, de wijk waarin ook zijn broer woont. Het echtpaar kreeg drie kinderen. Over de verschillen tussen de Nederlandse cultuur en de Vietnamese zegt Danny: 'De Nederlanders leven hoofdzakelijk binnen en de Vietnamezen buiten. In Nederland zijn gezinnen meer samen. In Vietnam werken de mannen overdag, daarna gaan ze eten en dan naar het café. Elke dag. Ze hebben geen tijd voor de vrouwen. Cafés in Vietnam zijn heel gezellig. Mannen zitten na werktijd buiten op het terras wanneer het lekker koel is. Wij gaan hier niet naar een café vanwege de taal. Dat vinden de vrouwen wel fijn.' Ook de opvoeding is in beide landen niet hetzelfde. 'Hier praten kinderen met hun ouders als met hun vrienden. In Vietnam is het veel strenger. Als kinderen niet luisteren, krijgen ze slaag. Soms met een slipper of stok.'

In de winter weg

Enmaal in Groningen werkte Danny bij Cordis Europa B.V. in Roden, een bedrijf dat medische producten maakt. Daarna ging hij als kleine zelfstandige verder en verkocht vliegtickets aan Vietnamezen. 'Ik was eigenlijk een soort mobiel reisbureau met de mooie naam VietFly.' Tegenwoordig runnen zijn vrouw en hij ieder een loempiakraam in de wijken Selwerd en Vinkhuizen. 'Totdat ik met pensioen ga', zegt hij. Wat hij dan het liefst wil? 'Weer naar school om wiskunde te leren en elk jaar begin november naar Vietnam en in april weer naar Nederland terug. In de winter weg.'



Tam en Danny Nguyen

Voor en Door Beijum

Voor en Door Beijum organiseert allerlei excursies voor (met name) de ouderen in de wijk. Ook in juni: op 6 juni een rondleiding langs oude Groninger hofjes en op 18 juni een bezichtiging van de kerk en toren in Garmerwolde. Op 18 juli is er een fietstocht naar het openluchtmuseum in Warffum. Dat belooft eveneens een bijzonder uitstapje te worden!

Tekst en foto's: Joop Brouwer

Hofjes in de Groninger binnenstad

Door een gids rondgeleid worden. Een ervaring die veertien liefhebbers (het aantal viel ons wat tegen!) van de oude Groninger hofjes op 6 juni met elkaar deelden. Voor de gids was het wel een mooi overzichtelijk aantal.



Martinitoren

Bij de Martintoren begon de gids met zijn verhaal. Onze Martintoren staat aan het einde van de Drentse Hondsrug, op een harde zandplaat. Hij is gebouwd op palen van 10 meter. Tussen de palen en de zandplaat bevindt zich nog een laag koeienhuiden. Een aantal jaren geleden is de Martintoren versterkt met beton. Wist u dat de Martinitoren van zandsteen is gebouwd en dat de oorspronkelijk kleur geel bruinig is? De grijze kleur is de verwerking van het steen.



De Herestraat

Op weg naar het eerste hofje liepen we door de Herestraat. Hier stonden we even stil. Als je vanaf de HEMA naar de Waagstraat kijkt, zie je heel mooi hoe de Hondsrug in de binnenstad oploopt. Het hoogste punt is iets over het midden van de Herestraat. Daar is een straatje naar vernoemd, het Hoogstraatje! Ter hoogte van C&A is in de bestroting te zien waar de voormalige Herepoort heeft gestaan. Als je vroeger door een stadspoort naar binnen ging, kwam je altijd op een pleintje terecht. Achter de Herepoort is het pleintje te zien tussen C&A en de Hema. Bij de Poelepoort is nu in het midden van de Poelestraat het Poeleplein.

De gasthuizen (hofjes)

Wij bezochten het St. Antonygasthuis, het Pepergasthuis en het Heilige Geest Gasthuis (Pelstergasthuis). De hofjes bestaan

uit meerdere kleine woningen met een gezamenlijk binnenterrein. Ze zijn bijna allemaal in het bezit van woningcorporaties en bewoond. Als je voor een woning in aanmerking wilt komen, moet je voor een speciale commissie verschijnen.

De meeste hofjes zijn gebouwd in de vijftiende en zestiende eeuw. Alle hofjes zijn vroeger dicht tegen de binnenkant van de stadsmuren gebouwd. Je vindt er een oase aan rust, en dat in een bruisende binnenstad. Veel oude poortjes, mooie kleine huisjes met tuintjes, en bijna altijd een kerkje of kapelletje aanwezig. Deze worden nog gebruikt. Er zijn mooie geveltjes met allerlei teksten erop. In het Pelstergasthuis hangt in het torentje van de kerk de oudste klok van de stad.

In deze hofjes boden ze vroeger gratis onderdak aan arme mensen, weduwen en zieken. De zieken waren o.a. mensen met de pest en 'gekken'. Vroeger kon je voor een paar centen naar de 'Dolhuiskermis', waar je door de tralies gekken kon bekijken. Een ruimte met die tralies kun je nog zien in het Pepergasthuis. Het bezichtigen van deze hofjes is adembenemend. Te veel om op te noemen wat er allemaal te zien is. Het is zeker een aanrader om je te laten vergezellen door een gids!

Bezichtiging kerktoren in Garmerwolde

Een mooi zonnig ochtendje door de mooie natuur. Op de fiets gingen we op 18 juni met 21 Beijumers richting Garmerwolde. Hier aangekomen zijn we hartelijk ontvangen door de beheerders van de kerk en werd de groep in tweeën gesplitst. We wisten eigenlijk niet wat we allemaal te zien zouden krijgen tijdens deze rondleiding. Vooral de toren bleek een verrassing.

Rondleiding kerk

In Garmerwolde staat de kerk met een losstaande toren. De kerk stamt uit de dertiende eeuw. Het middenschip van de kerk is rond 1850 afgebroken omdat er geen geld was voor restauratie. Toentertijd was de bedoeling om de hele kerk af te breken. Ook jaren later was er echter nog geen geld om het verder af te breken of om het middendeel te herbouwen. Toen is besloten om het te laten zoals het was. Daar zijn ze nu



nog steeds heel blij mee. Aan de buitenkant kun je duidelijk zien waar de opening van de kerk is dichtgemaakt en aan de contouren buiten zie je hoe groot de kerk ongeveer is geweest. Ongeveer tien jaar geleden heeft de kerk een grote opknapbeurt gehad: restauratie van muurschilderingen, banken, vloer en grafstenen. De kerk is ook niet gespaard gebleven van aardbevingsschade. De kerk was vroeger rooms-katholiek en werd later protestants. Bij deze overgang heeft het interieur een metamorfose ondergaan. Een bezienswaardigheid is het orgel. Dit is voor 4000 gulden gekocht. Als je ervoor staat en naar boven kijkt, zie dat het bijna tot aan het dak reikt. Iets aan de grote kant.

De toren

De toren beklim je via een spectaculaire Escher-achtige trap. Van de hele trap is een interactieve tentoonstelling gemaakt. Feest! In Oost en West. Hier komen acht christelijke en Islamitische tradities tot leven. Halverwege de trap kom je bij een liftje. Knopje drukken en

langs de wanden zie je dat je omhoog gaat tot aan de hemel. Ben je boven, dan gaat de deur aan de andere kant open en ben je boven in de toren. In werkelijkheid is er helemaal geen lift en draait er alleen maar een filmpje aan de zijkanten van de schacht. Heel vernuftig gemaakt. De toren is echt een bezienswaardigheid. Bovenin heb je een weids uitzicht over het Groninger Landschap, tot aan de Eemshaven aan toe!



Beijum Bij Elkaar

Sjoerd, Sharifa, James en Liseth

Tekst en foto: Jan Wedema

Oerstadje Sjoerd vond de echte Paramariboër Sharifa in Nieuwegein. Hij verkaste van de Korreweg, via de Hunze, naar Beijum. Zij verhuisde van Suriname naar Aruba om ten slotte via Nieuwegein door de liefde in Beijum uit te komen. Hun prachtige kinderen James en Liseth zijn geboren en getogen Beijumers.

En ook al wonen ze alweer zeventien jaar in Beijum, soms missen ze de stadse reuring en de charme van de oude stadswijken best een beetje. Toch houden ze echt van Beijum. Beide zijn sociaal betrokken. Ze zetten zich in voor een veilige wijk voor de kinderen. Zo is Sharifa actief bij



de Kidsclub, die onlangs met Trefpunt, Beijum Kookt, Vrijdag in de Buurt en Ambiente de Internationale Dag van het Gezin (Wereld Familiedag) vierde. Samen, daar geloven ze in.

Beijum is een plek om trots op te zijn, vinden beiden, en dat kunnen we onze kinderen meegeven door regelmatig sociale (kinder-) activiteiten te organiseren waarbij dat gevoel wordt versterkt. Zo leer je van jongs af aan verbonden te zijn met de plek waar je woont.



Voor het fotoproject Beijum Bij Elkaar fotografeer ik Beijumers met roots all over the world.

Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje naar j.wedema@gmail.com.

Voor meer info: janwedema.nl.



Wij hadden een keer een man in een hondenkooi

Interview met Sandra Hoogenberg van de dierspecialzaak

Dierspecialzaak Hoogenberg is een echt familiebedrijf. Sandra Hoogenberg nam in 2018 het stokje over van vader André en moeder Tolly – wat eerder dan de bedoeling was, vanwege gezondheidsproblemen.

door Marieke Venema en Menno Fritsma

Moeder stelde voor te stoppen nu ze nog leuke dingen konden ondernemen. Pa en ma gingen er voor een jaar met de camper op uit en Sandra stak de handen uit de mouwen om de winkel een fris nieuw gezicht te geven.

Dat resulteerde uiteindelijk in een forse verbouwing en het stoppen met de verkoop van dieren. Tijdens dit gesprek zitten we met zijn drieën achter in de winkel aan de keukentafel; tussendoor helpt Sandra de klanten die zij met een belletje hoort binnenkomen.

Sandra, je bent nu alleen in de winkel. Is dat meestal zo?

Vaak wel. Ik heb nog één medewerker in vaste dienst. Dat is Joerie, die op dinsdag, vrijdag en zaterdag werkt. Op dit moment is er ook een stagiaire, die de opleiding Dierenverzorging doet. Gerda, die zestien jaar bij ons heeft gewerkt en de laatste jaren ook mede-eigenaar was, is per 1 januari gestopt. Zij kreeg kort na elkaar twee kinderen en had helaas onvoldoende tijd meer voor de winkel.

Je bent gestopt met de verkoop van dieren. Waarom?

Dat is niet meer van deze tijd. Mijn ouders zijn zeven jaar geleden al gestopt met de verkoop van visjes en een jaar geleden waren ook de vogels, konijnen en hamsters aan de



beurt. Een konijn vier maanden in een klein hokje in de winkel stoppen is niet fijn. En je moet elke dag, ook tijdens feestdagen, naar de winkel voor verzorging. Ik woon een minuutje lopen van de winkel, maar toch drukt die verantwoordelijkheid zwaar. Ik ben blij dat ze weg zijn, dat geeft veel meer ruimte voor jezelf.

Wat verkoop je in de winkel?

Wij hebben een uitgebreid assortiment aan diervoeding. Vroeger moest een hond het doen met hondenbrokjes, nu verkoop ik meerdere soorten uitgebalanceerde voeding en kun je honden verwennen met hondengebak en op dieet zetten als ze daar te dik van worden. Daarnaast verkopen wij alle benodigdheden voor huisdieren en voor de hengelsport. Sinds een jaar of tien is de winkel een DHL-punt. Pakjes kunnen worden ingeleverd voor verzending en worden gehaald. Het gaat om 250 tot 300 pakjes per dag, zes dagen in de week. Het is veel werk, maar naast de inkomsten krijg je mensen in de winkel die tegelijk ook nog even wat inkopen doen. Maandag is een rustige DHL-dag; dinsdag is de drukste dag van de week. Dan komen er veel pakketten binnen en ook veel vracht voor de winkel. Na zo'n dag hoeft ik echt niet meer naar de sportschool, dan heb ik genoeg getild. Maar ik



klaag niet, ik vind het heerlijk om volop bezig te zijn. Ik denk dat wij op een dag 250 klanten hebben voor DHL en 100 voor de winkel.

Op jouw website staat dat dr. Woof regelmatig langskomt.

Ja, dr. Woof komt zo'n drie tot vier keer per jaar in de winkel. Dan kun je jouw huisdier brengen voor chippen of inenten door een dierenarts. Het is aantrekkelijk om dat in de winkel te laten doen, omdat er geen consultkosten zijn die je bij een reguliere dierenarts wel hebt. Het zijn alleen de kosten voor het chippen of inenten. Je kunt bij dr. Woof niet terecht voor overige vragen over je huisdier. Wij verkopen geen dieren meer, maar krijgen die dus nog wel regelmatig in de winkel.

Tegenwoordig wordt er veel online gekocht, heb je daar last van?

Ja, dat is wel een dingetje natuurlijk. Ik zie pakketten binnenkomen met diervoeding,



die dan door klanten worden opgehaald in een dierspecialzaak. Dat voelt wat raar. Maar wij hebben een heel trouwe klantenkring. Zelfs als klanten verhuizen, blijven ze hier komen. Zo is een klant verhuisd naar Vries, maar komt nog altijd bij ons in de winkel. Wij verkopen niet alleen, maar geven ook goede en betrouwbare informatie en voorlichting. Dat vind ik heel belangrijk. Die krijg je niet als je online koopt. En ach, ik ben niet zo commercieel ingesteld. Ik heb niet zoveel nodig, ik hoef geen dure merkkleding te dragen.

Hoe gaat het met de familie?

Mijn moeder is in november 2020 overleden aan een nare ziekte, dat was heel verdrietig. Mijn ouders zijn in 2018 gestopt met de winkel, ook omdat mijn vader na een paar TIA's het werk lichamelijk niet meer goed kon doen. Het was voor hem zwaar om mijn moeder te verliezen. Vader heeft sinds een paar jaar een hondje, een heel lief dier dat 7 jaar was toen hij het kreeg. Hij wilde geen pup meer. Het gaat nu goed met hem.

Tot slot: heb je nog een leuke anekdote?

Ja. Er was een jaar of zeven geleden een grappig voorval waarover wij nog lang hebben nagepraat. Collega Gerda is in de winkel wat vakken aan het bijvullen. Opeens hoort zij achter zich iemand zijn keel schrapen. Zij draait zich om en ziet een onbekende man in een spijkerrokje en een legging op zijn knieën in een hondenkooi zitten. Hij had de deurtjes van de kooi dichtgemaakt met tiwrap.

Mijn collega was helemaal in shock en ik kreeg helemaal de slappe lach. Gerda stelde de man voor om de tiwraps door te knippen, maar hij zei dat hij eigenlijk nog wel even wilde blijven zitten. Gelukkig lukte het vrij snel, en in een vriendelijke sfeer, om hem de deur uit te krijgen. Ik heb hem nooit weer gezien.

In een winkel als de onze is eigenlijk altijd wel wat te beleven. Zo ontsnapte er een keer een vogeltje, dat pas na veel pogingen weer gevangen kon worden. Je maakt onverwachte dingen mee en daar houd ik wel van.



Beijum in Bedrijf aan het woord

Vandaag heb ik een gesprek met Jane Amelo in De Wiershoeck. Jane is geboren in Suriname. Ze woont al zo'n vijftig jaar in Nederland. Op achtjarige leeftijd is ze samen met haar ouders, broertjes en zusjes naar Nederland gekomen. Ze streken neer in Groningen, waar Jane dus nog steeds woont.

door Maike Stoffers

Wil je iets vertellen over jezelf?

Mijn naam is Jane, ik ben getrouwd, heb twee kinderen en ben oma van vier kleinkinderen. Zelf ben ik de jongste uit een gezin van zes kinderen. In 1974 kwamen we naar Nederland. Ik ben dus wel Surinaamse, maar voel me meer Groningse. Mijn moeder woont alweer twintig jaar in Suriname en nu mijn moeder ziek is, ga ik één keer per jaar voor enkele maanden daarheen, om voor haar te zorgen. Wij doen dit als kinderen met elkaar. Dus zijn er twee plekken waar ik thuis ben, zowel Suriname als Groningen.

Wat doe je voor werk?

Ik werk zo'n vijf á zes jaar in De Wiershoeck als vrijwilliger. Ik werkte in de zorg, maar door



mijn fibromyalgie kon ik dat niet meer. Maar ik heb graag wat omhanden, ik ben een bezige bij. In De Wiershoeck bevalt het me goed, ik werk hier nu drie dagdelen per week.

Wat zijn jouw taken en werkzaamheden?

Ik doe licht huishoudelijk werk, ik houd het atelier, de koffiehoeck en de garderobe op orde. Ook help ik weleens met het samenstellen van de boeketten. Ik zet koffie en thee en help mee met de pannenkoekenninloop, de soepinloop en het bereiden van de seizoensmaal-

Beijum in Bedrijf

tijden. We hebben een leuk clubje, dus dat is heel leuk om samen te doen.

Wat vind je leuk aan je werk?

De Wiershoeck is een fijne plek om te zijn. Ook de communicatie onderling met collega's vind ik fijn, want er is hier een goeie sfeer. Het sociale stuk vind ik heel leuk. Met de soepinloop bijvoorbeeld: je staat een lekker soepje te maken, je ruikt al die heerlijke geuren en dan komen de mensen om soep te eten en die stralen dan helemaal. Dat is leuk.

Wat ontleen je verder aan dit werk? Wat levert het je op?

Dit werk levert me ook energie op. Ik heb nu wat minder energie en ik fleur ervan op als ik hier kan zijn. Laatst had ik niet zo'n goeie dag en toen kwam er een collega die een bloemetje voor me had meegenomen.

Nou, dan is mijn dag weer goed.

Heb je een droom? Iets dat je nog graag zou willen doen?

Nee, met mijn fibromyalgie is dit werk wel voldoende. Alle dagen van de week heb ik wel iets te doen. Donderdagmiddag komen de kleinkinderen, dan pas ik op hen. Ik haal ze dan op van school, kook voor ze en ben met ze bezig. Ik ben dus ook een oppasoma. En om het weekend komen de kleinkinderen logeren. Daar heb ik mijn handen wel vol aan.

Is er nog iets wat je kwijt wil aan de lezers?

Probeer eens een keer vrijwilligerswerk! Je komt je huis uit, je ontmoet mensen, krijgt leuke contacten. Die dragen bij aan je welzijn. En het geeft structuur en houvast. Het is een wisselwerking. Andere mensen hebben ook weer wat aan jou.

CYCLES SHOP GRONINGEN

DÉ FIETSENMAKER IN BEIJUM

Je vindt ons naast Winkelcentrum Beijum. Bij ons vind je onder andere de tweedehands Stadfiets, de hippe moederfiets en natuurlijk een hoop elektrische fietsen.

JOUW FIETS SUPERSNEL GEREPAREERD!

VOOR 11:00 UUR = ZELFDE DAG KLAAR!

Breng je je fiets na 11:00 uur, dan is je fiets de volgende dag voor 14:00 uur klaar.

NIEUW • GEBRUIKT • ACCESSOIRES • REPARATIE EN ONDERHOUD



Stoepemaheerd 10 - 9737 TK Groningen - 050 - 542 12 42 - info@cycleshop.nl

**CYCLE
SHOP**.nl
Groningen

Ik ga op vakantie en ik neem mee...

Op vakantie keer ik Beijum de rug toe.

door Trijntje de Haan

Ik ga weg omdat ik mezelf net iets te vaak op Funda zie dromen van een ander huis. Ik voel de drang om eropuit te gaan, weg van hier. Dus kijk ik naar huizen en stel ik me andere levens voor in die huizen. Ik voel de drang om eropuit te gaan, maar verwar het met de drang om te verhuizen. Maar ik kan niet weg van deze plek, dat houd ik mezelf voor. Zoveel jaar thuis in Beijum, dat is niet zomaar opnieuw opgebouwd. En mijn plekje aan de rand van de wijk met een veld achter het huis en een bos meteen eraan vast, dat is toch alles wat je maar kan wensen als woonplek? Zo houd ik mezelf op deze plek.

En toch kriebelt het. Maar dit keer heb ik het door: mijn huis hoeft niet weg, ik moet weg. Het is tijd om Beijum de rug toe te keren als een resetmoment. Om bij terugkomst te zien hoe het er dan voor staat, om mijn huis, mijn buurt, de mensen, alles met nieuwe ogen te zien. Maar waarnaar toe, en hoe? Om me heen warmen mensen zich op voor hun vakantie. Een vriendin vertelt me dat ze nieuwe kleren koopt voor de reis. Shirtjes voor de warmte, een extra broek tegen de kou en zo een koffer vol. Een vriend laat me zijn nieuwe fiets met reisaanhanger zien, speciaal voor zijn fietsvakantie. Hij doet een proefronde en vraagt of ik meega. Prima. Op mijn fiets-voor-door-de-week

trap ik een rondje mee naar Winsum op en neer.

Ik kan dat niet. Hoe graag ik het ook zou willen; een fiets aanschaffen speciaal voor de fietsvakantie, compleet met lichtgewicht gadgets om de zelfverkozen ontberingen in alle weersomstandigheden draaglijk te maken, het lukt me niet. Bij mezelf zie ik de omgekeerde beweging: ik doe juist spullen wég. Lichter terugkomen dan ik ben vertrokken, dat is mijn doel. Dit keer op de fiets. Gewoon vanuit de Jensemaheerd Nederland intrappen, kijken hoever ik kom, en ook fietsend weer terug. Net als wanneer ik naar de stad ga, maar dan met wat meer nachtjes ertussen. Gewoon met mijn enige fiets waarmee ik door de weeks mijn boodschappen haal. Op reis met heel weinig bagage dus. Als je denkt dat je klein woont: probeer alles voor drie weken in twee fietstassen te proppen. Alleen al daardoor zal mijn huis als een kasteel aanvoelen als ik terugkom.

Dan komt de vraag: wat gaat mee? Sokken, ondergoed, hemden. Ja, dat is me duidelijk. Maar: wélke. De goede? Of de versleten. Of toch eerst nog naar de stad om kleren speciaal voor de reis? Ik duik onder in de klerenkast, in dat hoekje met kleren die eigenlijk niet meer kunnen, maar nog goed zijn voor in de tuin en voor klusjes in huis. Aan de stapel te zien doe ik deze klussen vaak, maar dat kan niet kloppen. Zelfs als kluskleren slijten ze niet snel genoeg om ze met recht weg te kunnen doen.

Ik kieper de sokkenla in één beweging leeg op het bed. De verwassen exemplaren pik ik eruit. De rest gaat netjes terug in de la. De la met ondergoed: zelfde verhaal. Ik bekijk het hopeloze bultje vodden dat ik zo verzamel. Mijn eerste neiging is: weg ermee. Maar dan zie ik wat ik eigenlijk voor me heb: mijn vakantieplunje. De kleren die in de loop van jaren zijn gesleten, maar nog niet zijn weggedaan – dat afdanken gebeurt nu. En hoe: als onderdeel van Het Grote Jaarlijkse Loslaatritueel. Ik zal ze meenemen op reis en gedenkwaardig elke dag iets ervan achterlaten. Dus: die onderbroeken waarvan de rand al loslaat, ik zal ze gewoon dragen en aan het eind van de reisdag in de afvalbak

doen. Sokken die te gerimpeld zijn en alleen nog blijven zitten omdat de schoenen eromheen zitten; nog één keer gebruiken om 50 kilometer mee weg te trappen, en dan klaar ermee. Oké, hooguit nog even de fietsketting ermee schoonvegen, maar dan toch echt bedanken voor al die keren trouwe dienst. Voor T-shirts en bloezen is het niet meer dan logisch om de meest verkleurde halzen mee te nemen op vakantie, want door de zonnebrandcrème die onderweg rijkelijk vloeit, zal de kraag na een keer dragen sowieso al meteen vernacheld zijn. Vakantieshirts zijn na de vakantie rijp voor de textielbak, ook al waren ze splinternieuw toen ze in de reistas gingen. Daarom heten ze vakantieshirts.

Zo ga ik het vanaf nu doen. Eén keer in het jaar mijn kleren na

gebruik in de vuilnisbak in plaats van in de wasmand. Hoe licht moet dat leven. Onderweg laat ik los, mijn spullen, mijn thuis, mijn Beijum. Want leven is loslaten, tot aan het examen aan het eind om te zien hoever ons dat is gelukt. Een vakantie is in dat proces een tussenmeting en oefening tegelijkertijd. Hoever staat het al met dat loslaten?

Bij terugkomst zal mijn huis voelen als een kasteel, mijn heerd als een warm bad en Groningen als een wereldstad vol onontdekte mogelijkheden. Tot ook dat gevoel weer verdwijnt. Dan zet ik die twee fietstassen weer in de kamer en vul ze met oude vodden. Om mij opnieuw via een omweg van mijn overvloed te ontdoen.

Juli 2024



Nieuwe serie Muziek op Schoot

Vanaf woensdagochtend 4 september kunnen (groot) ouders met een jong kindje (0 t/m 3 jaar) weer meedoen aan de lessen Muziek op Schoot in Het Trefpunt. In deze serie van acht weken gaan we zingen, dansen en bewegen rondom het thema Herfst.



Enkele liedjes zullen je bekend voorkomen; daarnaast leer je veel nieuwe liedjes en krijg je inspiratie om thuis verder aan de slag te gaan. We maken muziek met instrumenten die passen bij de leeftijd van je kind – denk bijvoorbeeld aan schudeitjes, klankstaven of trommeltjes. De les is erg afwisselend, we gaan natuurlijk ook lekker bewegen of soms even rustig luisteren naar muziek. Al spelenderwijs wordt tijdens de les op professionele wijze de muzikale basis gelegd: het kind ervaart muziek in al zijn soorten, namelijk door zelf muziek te maken, door op muziek gedragen te worden, door zelf te bewegen of door gewoon te luisteren. De band met je kind, het van elkaar genieten en sa-

men spelen, staat voorop. Het eerste kwartier is er tijd om je in alle rust te installeren samen met je kleintje. De les zelf duurt ongeveer veertig minuten. Na afloop van iedere les ontvang je bladmuziek, zo-



dat je de liedjes en versjes thuis kan herhalen.

Over de docent

Rie-jetske is gediplomeerd docent Muziek op Schoot en woont met haar man en zontje in Beijum.

Data: woensdag 4 september t/m 23 oktober (acht keer)

Tijd: 10.30 tot 11.30 uur

Locatie: Het Trefpunt, Beijumerweg 17

Kosten: gratis (er zijn tien plaatsen beschikbaar)

Aanmelden: rie-jetske-komen@bijvrijdag.nl

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met Vrijdag in de Buurt.

Workshop kunstmatige intelligentie

Kunstmatige Intelligentie, dat is toch niks voor mij?

Toch wel! Op donderdag 29 augustus om 14 uur is er op het Ontwikkelplein in Forum-bibliotheek Beijum een gratis workshop over AI. Douwe, medewerker bij SeniorWeb, geeft deze workshop. Op een speelse manier legt hij uit hoe je zelf een AI-model, zoals ChatGPT, kunt gebruiken. En hij vertelt hoe dit kan helpen bij dagelijkse din-

gen, zoals het doen van boodschappen, het maken van gezonde maaltijden, het plannen van je maandelijkse budget en het solliciteren naar een baan.

Geïnteresseerd? Kom langs! De koffie met gebak staat voor je klaar.

De Wegwijzer, Ypemaheerd 42

Vragen? Mail naar: sociaaldomein@forum.nl



De kracht van het Odensehuis – luisteren, samen creatief en medemenselijkheid

Wat een prachtige ontmoeting weer, met de mensen in het Odensehuis. Magda was aan het schilderen met haar begeleidster, maar wilde ook vertellen over haar recente vakantie in Italië.

door Ingrid Werleman

Hoe anders was het tijdens een vroegere vakantie op dezelfde plek. Wat ze zich nog kon herinneren van toen. 'Want', zegt ze, 'ik ben niet voor niets hier. Maar ik geniet ervan om hier te zijn en kom elke week op woensdag en vrijdag. We luisteren naar elkaar en als het moet, dan helpen we elkaar. Ook de leidsters. Want, kijk, ik vond het vervelend dat we geen naamplaatje hebben. Zo leren we elkaars naam niet kennen. Ik heb het aan de leidsters gezegd en kijk eens. Ik



heb al gelijk een 'naamplaatje'. 'De sfeer hier is heel fijn', vertelt Magda. Alle mensen aan de tafel beamen dit. Magda vertelt dat mensen soms zeggen dat ze niet kunnen schilderen. Dan neemt ze me mee naar schilderijen van deze mensen. Je moet het gewoon proberen en er komt altijd iets moois uit. Meneer Nico komt ook aan tafel zitten. 'Hoe heet je?' vraagt hij aan mij. 'Jij bent toch Jellie?' 'Nee, ik ben Ingrid.' En weer de



vraag of ik Indonesisch ben. 'Nee, maar ik lust wel Indonesisch eten', lach ik. Het is tijd om een foto te maken van het echtpaar dat vandaag 58 jaar getrouwd is. Iedereen feliciteert

ze nog een keer en dan gaan ze naar huis om verder hun liefde te vieren met de familie. Magda laat me nog een mooie vlinder zien die aan de muur hangt. Die hebben ze zelf ge-

maakt, van kapotte cd's uit de kringloop.

Wilt u meer weten over het Odensehuis en de activiteiten? Of heeft u iemand in uw familie die het fijn zou vinden bij de activiteiten op woensdag en vrijdag tussen 10 en 15 uur? Dan kunt u die persoon meenemen om te proeven of het iets voor hem/haar is.

Elke maand schrijf ik een sfeerreportage over het Odensehuis Beijum. Een mooi voorbeeld van medemenselijkheid door de band die personeel en bezoekers met elkaar opbouwen. Wilt u iets tegen deze lieve mensen zeggen? Dat mag! U kunt mij mailen op ingridwerleman@gmail.com of appen op 06 17079859. Bellen mag ook op 06 13304986.



Kinder BINGO

DONDERDAGEN:
14.00 - 16.00 UUR

25 juli
8 & 22 augustus

Groep 1 t/m 8

HEERDEN HOES

Kinder Disca

DONDERDAGEN:
14.00 - 16.00 UUR

1 & 15 augustus

Groep 1 t/m 8

HEERDEN HOES

Maai mij niet (op deze manier) *Toko Semarang twintig jaar!*

Uiteraard is de planning omtrent het omgaan met groen in onze wijk mensenwerk. Soms pakt dat heel mooi uit. Zo werden alle middenbermen voorzien van een mat met zaden van leuke planten en kunnen we nu genieten van verrassende verschijningen, die zich normaliter op onze klei niet laten zien: heel veel koekoeksbloemen, kamille, duifkruid, wilde peen...

door Saskia Nieboer

Echt bijzonder en hopelijk worden er niet al te veel enthousiaste insecten geplet op weg naar de nieuwe perkjes. Langs het fietspad werd grond vervangen door zand in het kader van verarming. De vraag is of dat gaat werken, nu er eerder sprake is van verdrolling.

Ook mocht het gras in mei in het kader van 'maai mei niet' heerlijk doorgroeien, met als doel extra insecten en vogels voor de biodiversiteit. Maar toen kwam juni en was het afgelopen met de pret. Omdat het gras zo hoog was, werd her en der de klepelmaaier ingezet. Dat is een vreselijk moordinstrument, want een klepelmaaier snijdt begroeiing niet af met een scherp mes, maar slaat deze met geweld in stukken. Het gras blijft gehavend

achter en veel kruiden die wat oppervlakkiger wortelen, worden in hun geheel uitgerukt. Bovendien voert een zuigstelsel direct alle plantendelen inclusief insecten af. Weg biodiversiteit... Jaja, zult u zeggen, maar hoe kan het anders? Bosmaaiers, in alle soorten en maten, zijn weliswaar kleiner en maken minder kapot, daarentegen knettert hun doordringende geluid nu al de hele dag door ons ooit zo rustige Beijum. Om van grasmaaiers maar niet te spreken, die dan juist weer in het weekend aan gaan – bij de burens...

Eigenlijk zie ik wel een oplossing die heel veel vliegen tegelijk vangt, namelijk een buiten-sportschool. Verschillende spiergroepen kunnen worden getraind en in plaats van de energie op onnutte apparaten te verspillen, kunnen de sporters nu het nuttige met het aangename verbinden. Ik stel me voor dat het een soort bootcamp wordt met een pittige trainer die de sporters een uurtje flink laat zweten in de frisse buitenlucht.

Ik ben geen expert, maar hier een klein aanzetje voor de verschillende oefeningen:

- biceps en triceps: snoeien met de snoeischaar, kleine stukjes maaien met een sikkkel

- biceps plus buik- en rugspieren: blad of gras harken, heggen snoeien
- buikspieren plus biceps: grasmaaien met een handgrasmaaier
- quadriceps- en rugspieren: afval oprapen, gras rondom bomen verwijderen
- algehele work-out: zeisen

Voor dat zeisen lijkt me een geweldige oplossing. Met de juiste techniek maai je liefdevol en geluidloos en blijft de natuur ongehavend achter. Bovendien heeft iedereen dan plezier van het vele geld dat gestoken wordt in meer bewegen: training voor de een en verzorgd groen zonder herrie voor de ander, plus veel meer overlevingskansen voor insecten en vogels.

Vorige week zag ik trouwens een opstootje bij het Trefpunt. Achteraf bleek dat Olga Commandeur de Walk in the park-route had geopend. Speciaal bedoeld om mensen meer te laten bewegen. Moet je wel een mobieltje bij je hebben en elke keer de QR-codes scannen...

Het grappige was: voorafgaand moest het pleintje van de buitenbeweegtoestellen extra netjes worden gemaakt. En dat gebeurde niet sportief met een bezem, maar met een bladblazer!

Toko Semarang viert vanaf donderdag 18 juli drie dagen lang haar twintigjarig bestaan. Met een lekker hapje in de winkel, en voor jong en oud een kleur- en knutselactiviteit voor thuis.

De feestelijkheden worden afgesloten met een feest voor persoonlijk en vrienden van de Toko.

Het is 20 juli alweer twintig jaar geleden dat Binsar en Willy de deur openden van hun Toko Semarang, tot groot plezier van veel Stadjsers. Het stel begon in 2004 aan het Gedempte Zuiderdiep 119, maar verhuisde in 2020 naar een groter pand aan de overkant: Gedempte Zuiderdiep 150. De centrale keuken

(Dapur) – met verkooppunt – werd in 2018 al gerealiseerd aan de Beckerweg 25-4.

Op beide locaties krijgen klanten tijdens de feest-driedaagse een typisch Indonesische lekkernij aangeboden. Verder is er voor de kinderen een aardigheidje. Jong en oud wordt uitgenodigd om creatief aan de slag te gaan met een kleurplaat – kleuren, tekenen, zagen, borduren, verven, et cetera – en iets moois te maken voor de Toko. Voor alle ingeleverde creaties wordt een plekje gezocht en de drie bijzonderste ontvangen een prijs.

Binsar en Willy hopen er met hun klanten een mooi jubileumfeest van te maken.



Link050 Dé vrijwilligerscentrale

**Actief zijn in je buurt & je netwerk vergroten?
Dat kan door vrijwilligerswerk te doen!**

Uitgiftemedewerker

Zoek je nog een gezellige en nuttige manier om je zaterdagochtend te besteden? Er is weer plek in het leukste vrijwilligersteam van Groningen, bij de Voedselbank Stad Groningen! 6 dagen per week staan we hier klaar om de stadjsers die het minder getroffen hebben te helpen te helpen hun boodschappen aan te vullen met verse, gevarieerde en gezonde producten.

Meer informatie:

bedrijfsleiding@voedselbank-groningen.nl
0503117936

Ontwikkellink

Gratis cursus of training voor vrijwilligers!

Fonds Goed Idee

Wil je iets organiseren voor kinderen/jongeren die het thuis niet zo breed hebben? Dan kan je wellicht financiële steun aanvragen bij Fonds Goed Idee. Meer informatie vind je op onze website.

www.link050.nl/fondsgoedidee



We staan voor je klaar!

Heb je een vraag of wil je informatie? We staan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur online, op kantoor en telefonisch voor je klaar. We helpen je graag! Mail naar info@nijestee.nl, stuur een WhatsApp-bericht of bel naar **(050) 853 35 33**. Wist je dat je online dingen zelf kan regelen? Een reparatie melden kan bijvoorbeeld via onze website. Ga naar:

www.nijestee.nl/contact

Nijestee i



Column

Groningers maken goede migranten

door Jaap van Leeuwen

Na de Tweede Wereldoorlog begint voor Nederland een periode van wederopbouw. Dat geldt ook voor de nationale trots van toen, Hoogovens in IJmuiden. Het is echter moeilijk om aan de benodigde arbeidskrachten te komen en die passende woonruimte te bieden. Huisvesting is ook in die tijd een probleem. Er is weliswaar een barakkenkamp beschikbaar, maar de gemeentelijke overheid wil niet dat daarin gehuwden en migrantengezinnen worden gehuisvest 'in verband met de schrijnende woningnood onder de eigen bevolking. Het vizier wordt daarom gericht op ongehuiden, allereerst uit de provincie Friesland.' De komst van de stoe-re Friezen wordt echter geen succes. De groep die problemen veroorzaakt, is weliswaar klein, maar de bevolking ontloopt de Friezen en meisjes wordt duidelijk gemaakt dat 'omgang met deze lieden' ongewenst is.

In de jaren vijftig houdt Hoogovens wervingsbijeenkomsten in Groningen en Drenthe. Tijdens de proeftijd van vier maanden verblijven migranten uit Groningen en Drenthe in kosthuizen. Alles wordt heel zorgvuldig voorbereid. De kostgangers moeten ondergebracht worden 'zonder risico voor het huwelijk, naar twee kanten toe.'

Voor wie de proeftijd goed doorkomt, stelt de overheid woningen beschikbaar. De eerste groep migrantengezinnen uit het Noorden verhuist naar het Westen. De integratie in de plaatselijke bevolking verloopt traag, vooral vrouwen lijden een geïsoleerd bestaan. Eigen migrantenverenigingen en eigen culturele avonden worden een groot succes. 'Op het werk blijven de spanningen tussen de migranten en andere arbeiders beperkt tot kleine plagerijen, meestal over het typische taalgebruik van de "boeren uit Groningen".'

'Al met al wordt in onderzoek bevestigd dat er sprake is geweest van een geslaagde migratie-actie.' Groningers maken goede migranten.

Anderen hebben het duidelijk moeilijker, bijvoorbeeld de Italiaanse vaklui die naar Hoogovens worden gehaald. Zij moeten hun gezinnen achterlaten. Er komt zelfs een groep van driehonderd uitsluitend ongehuiden. Ze wonen in pensions, kosthuizen en barakkenkampen, met namen als Euro Casa en Casa del Norte. Ze werken in ploegendiensten, spreken de taal niet, vinden het eten vreemd en lopen in hun vrije tijd verloren door de straten...

Dat was toen. En nu?

Bron: Jan de Wildt, *Mannen van ijzer en staal. De eerste generaties Hoogovenwerkers*. Historisch Genootschap Midden-Kennemerland, 2008. Blz. 109-119.

Bereikbaarheid huisartsen

Bereikbaarheid huisartsen Beijum in de zomervakantie '24

In de weken van de schoolvakantie hebben we helaas te maken met een krappe personele bezetting. Vanwege de afwezigheid van huisartsen en medewerkers is de praktijk in de periode van maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus beperkt geopend en alleen voor urgente zorg.

Wat houdt dat concreet voor u in?

- In de vakantie kunt u alleen terecht voor urgente zorg die niet tot na de zomervakantie kan wachten. Voor alle andere klachten zult u moeten wachten tot na de zomervakantie.

- Twijfelt u of uw klacht urgent is, kijk dan eens op www.thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over veelvoorkomende klachten of overleg telefonisch met de assistente.
- Er zal beperkt assistentsprekuren worden gehouden.
- De wachttijd aan de telefoon zal mogelijk langer zijn.
- U zult mogelijk door andere artsen gezien worden.

Namens alle medewerkers van huisartsen Beijum alvast bedankt voor uw begrip en we wensen u een fijne en gezonde zomer toe!

Kerkdiensten



De Bron, Bentismaheerd 1A

21 juli	10:00 uur	Gezamenlijke dienst in de Fontein (Eikenlaan 255), voorganger da. A. van Ess
28 juli	10:00 uur	Zomerviering 1: inleiding op het hoofdthema 'de Regenboog' en het verhaal van Noach, Ark van het Verbond, verbinding, veelkleurigheid en wit, waarin alle kleuren opgaan.
4 augustus	10:00 uur	Zomerviering 2: Rood, oranje: Kleur van vuur, passie, Heilige Geest, levensvreugde, energie
11 augustus	10:00 uur	Zomerviering 3: Geel en indigo/blauw: zomer, zon, licht. En hemel, Maria gekleed in het Goddelijke blauw, water
18 augustus	10:00 uur	Zomerviering 4: Groen: kleur van hoop, groei, toekomst, schepping, duurzaamheid
25 augustus	10:00 uur	Zomerviering 5: Paars: lijden, maar ook ingetogenheid en inkeer. Spiritualiteit. Paars kan ook gezien worden als zwart, waar het licht doorheen gloort
1 september	10:00 uur	Open kringviering o.l.v. gemeentelieden
8 september	10:00 uur	Voorganger ds. Rob Fortuin
15 september	10:00 uur	Geen dienst in De Bron. We zijn te gast bij gemeente Damsterboord (Stefanuskerk, Noorddijkerweg 16, Groningen)
22 september	10:00 uur	Voorganger pastor Annemarie v/d Vegt
29 september	10:00 uur	Voorganger ds. Rosita Fortuin

U bent van harte welkom! Bent u niet in de gelegenheid om te komen, dan kunt u de dienst volgen via: www.kerkdienstgemist.nl. Voor meer informatie over de diensten en de activiteiten van de Bron: zie www.pkndebon.nl. De dienst in de Nieuwe Kerk kunt u volgen via www.kerkomroep.nl.

Koffie-inloop

De Bron is iedere woensdagochtend tussen 10:00 en 12:30 uur, en iedere vrijdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur geopend voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid. Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen. Van harte uitgenodigd!

Meditatie in De Bron

Na de zomervakantie bent u weer iedere tweede en vierde maandag van de maand welkom voor meditatie in De Bron, Bentismaheerd 1a in Beijum. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 9 september, daarna op maandag 23 september, enzovoort. Om 19.30 uur begint de inloop met koffie en thee, om 20.00 uur is de aanvang meditatie. We starten met lichaamswerk, om vervolgens via meditatie naar binnen te keren. Zo even los van de rumoerige buitenwereld naar de stillere binnenwereld. Er zijn geen kosten verbonden aan de meditatieavonden en je hoeft je niet aan te melden. Graag tot ziens! Meer informatie: tel. (050) 541 42 81

Hervormde gemeente Noordwolde/Zuidwolde

Iedere zondagochtend is er om 10 uur een eredienst, elke eerste zondag in de maand in de middeleeuwse kerk van Zuidwolde, de overige zondagen in de dorpskerk van Noordwolde. Voor meer informatie kunt u kijken op www.nederlandsehervormdekerknoordwoldezuidwolde.nl.

RK Walfriedgemeenschap, Ra 4

De diensten zijn (tenzij anders vermeld) in de Emmaüskerk, Ra 4 in Lewenborg, telefoon: 050-5412115. Zie ook www.hildegardparochie.nl. Pastores: A. Jellema, tel.: 06-12717774 en M. Oosting, tel.: 06-39175000.

21 juli	10:00 uur	Stefanuskerk, gastdienst PKN
28 juli	11:15 uur	Gastdienst, RK pastor A. Jellema
4 augustus	10:00 uur	Stefanuskerk, gastdienst PKN, voorganger nog onbekend
11 augustus	11:15 uur	Gastdienst RK, pastor A. Jellema
18 augustus	10:00 uur	Stefanuskerk, gastdienst PKN, voorganger nog onbekend
25 augustus	11:15 uur	Gastdienst RK, pastor A. Jellema
1 september	11:15 uur	Pastor Myriam Oosting
8 september	11:15 uur	Viering o.l.v. parochianen
15 september	10:30 uur	Stefanuskerk, oecumenische viering
22 september	11:15 uur	Pastor Marika Meijer
29 september		Viering voor de hele Hildegardparochie in de Nicolaaskerk in Haren

NB! Iedere woensdagmorgen is van 10:00 uur tot 12:00 uur de kerk open voor een moment van stilte, voor een gebed of om even een kaarsje aan te steken. U bent van harte welkom.

Contactgegevens

Bewonersorganisatie Beijum
Melsemaheerd 2
info@beijum.org

Wijk- en jongerencentrum Het Trefpunt
Beijumerweg 17
☎050-5422807 | info@trefpuntbeijum.nl

De Wegwijzer + bibliotheek
Ypemaheerd 42
Geopend: elke werkdag van 8.30 tot 17.30 uur

Buurtcentra in Beijum (Heerdenhoes)
Melsemaheerd 2
☎050-5410070

WIJ Beijum
Melsemaheerd 2
Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 9-17 uur
☎050-5497131 | wijbeijum@wij.groningen.nl

Kijk voor meer informatie op beijum.nl

COLOFON

De Beijumer

p/a Postbus 60007
9703 BA Groningen
telefoon: 050-5422807
email: redactie@debeijumer.nl

De Beijumer is een initiatief van Stichting Het Trefpunt en wordt geschreven en opgemaakt door vrijwilligers.

Druk: Mediahuis Noord
Leeuwarden - Oplage 5100

Volgende nummer:

Kopijsluiting
6 september

Verspreiding
18 september

Redactie:
Ronald Oostmeijer
Johan Fehrmann
Nathan Brinkman

Met medewerking van o.m.:

Menno Fritsma
Trijntje de Haan
Anton Kloof
Willy Koolstra
Jaap van Leeuwen
Marieke Venema
Marleen van Leeuwen
Saskia Nieboer
Maïke Stoffers
Jan Wedema
Ingrid Werleman
Rinus Woesthuis

DTP
Rode Egel Producties
Woesthuis Media

Plaatsingsbeleid
Wij plaatsen artikelen en ingezonden stukken die betrekking hebben op de wijk Beijum en/of zijn inwoners. Kopij is van harte welkom.

Rechten
Alle zorg is besteed aan het achterhalen van rechthebbenden. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met de redactie.

Bezorging
Bewonersorganisatie Beijum

Bezorgklachten
De bezorger van *De Beijumer* doen hun best om de krant correct te bezorgen. Klachten over de bezorging kunt u bij ons melden via tel.nr.: 050-5422807

De Wiershoeck Natuurvoedingswinkel



Beijumerweg 20, 9737 AD Groningen Tel: 050-541 15 15

Info@dewiershoeck.nl

Openingstijden:

Ma t/m Do	8:30-18:00
Vr	8:30-19:00
Za	8:30-17:00



Vanuit de Hunze, Lewenborg en Beijum binnen 10 minuten bereikbaar met de fiets of met de auto (parkeerplaats achter bij de winkel)



Gecertificeerd biologische producten met nadruk op lokale aanbieders



NATURAL LIFE
Est. 1979



DE GROENEDRAAK Tekstbureau

Nathan Brinkman

Boelemaheerd 55
9736 HC Groningen
06-36211253

degroenedraak@gmail.com
www.tekstbureaudegroenedraak.nl

Rode Egel Producties

Grafische vormgeving - Webdesign
Fotografie - Stockfoto's - DTP
Huisstijlen - Visitekaartjes
Pentekeningen - Portretten
Tekeningen - Schilderijen
Illustratie - Strips - Cartoons



Wij stemmen onze vormgeving graag af op uw wensen, bel gerust!

Eric Snelleman - rode.egel@gmail.com - www.rode-egel.nl - 06-11081252



Catrien Coolsma
UITVAARTVERZORGING

Informatie | Advies | Begeleiding

06 25 120 120
www.catriencoolsma.nl

Groningen | Drenthe | Friesland



Beijumerweg 20
(050) 5491848

www.degroenezon.com

In Stadsboerderij
De Wiershoeck



Cursussen en Workshops over kruiden ✓ ambachtelijke producten
✓ 's middags: thee, koffie en taart

Moed

Hier is de aarde op zijn naaktst
zandhuid vol poriën en puisten
waarop scherven zonlicht glinsteren
tussen gestolde golven.

Over de dijk geklommen
stilstaan aan de rand
van je verlangen naar
doorwaadbare nieuwe wegen.

Bang voor de monsters uit de diepte
die met hun slurpgeluiden
aan heel je wezen trekken.

Je haast je terug
naar het binnendijkse
ach, had je maar
de lichtvoetigheid van vogeltenen.

De trage hartslag van dit land
zeebodem wordt weer zee
en wist wat is geweest.

In een volgende poging
je verdronken voetstappen voorbij
ver voor je uit de rechte grenslijn
die de hemel van de aarde scheidt.

Willy Koolstra

Groetjes uit Beijum | Foto © Jaap van Leeuwen

